

Nr. 18-2022.
Kerkdiensten

Zondag 25 sept. 10.00 uur mw. M. ter Beek-Hop uit Varik
Startdienst thema : Aan tafel!
M.m.w. van het combo o.l.v. de fam.Bragt
Kindernevendienst

Zondag 2 oktober 10.00 uur prop. mw. M. van Schoonhoven uit Barneveld
Organist: dhr. Jasper van Kooij
Kindernevendienst en tienerkerk

Bij de diensten.

Op zondag 25 september Startdienst. Het thema is het thema voor het nieuwe seizoen van de PKN "**Aan Tafel!**" Voorganger is onze kerkelijk werker mw. Marjan ter Beek. Vele gemeenteleden hebben met Marjan al persoonlijk kennis gemaakt. We zijn blij dat we haar nu ook op de preekstoel mogen ontmoeten. Na de dienst is er koffie drinken in het dorps huis en rond 12.30 kunnen we ook daadwerkelijk "aan tafel" wanneer de lunch geserveerd wordt.

De kinderen gaan in de nevendienst ook met dit thema aan de slag. De muziek wordt verzorgd door het combo van Jeline en Reinart.

U heeft inmiddels allemaal een uitnodiging ontvangen met een aanmeldstrookje voor de lunch en de oppasdienst(wanneer u daarvan gebruik wilt maken). Mocht u geen uitnodiging ontvangen hebben, laat het ons weten!
Weet u, hoe dan ook, heel welkom!

Op zondag 2 oktober komt mw. Marcelle van Schoonhoven weer naar Tuil. Fijn haar ook weer te mogen ontvangen.

Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link naar de dienst en het kinderverhaal van de betreffende zondag. Ook kunt u hier diensten terugluisteren.

Gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar.

Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We leven mee en bidden voor alle betrokkenen in en bij de oorlog in Oekraïne en voor alles wat er in de wereld gebeurt. We proberen er te zijn voor gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen elkaar in de voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u zelf, of iemand die u kent, voorbede of contact op prijs stelt. Ook wanneer er behoefte is aan een pastoraal gesprek of pastorale zorg. Bel één van de telefoonnummers onder dit bericht of spreek een kerkenraadslid aan.

Met name denken wij aan:

Aan alle mensen, die psychisch lijden, die rouw en verlies dragen, die niet meer bij elkaar kunnen zijn door ziekte of door het leven, die voor hele moeilijke beslissingen

staan, die dagelijks ervaren dat hun lichaam en geest niet meer kan wat het eerst nog wel kon, die zich door alle crisissen in ons land en in de wereld bedreigd voelen in hun bestaan en alle mensen om deze mensen heen.

In het bijzonder denken wij aan de fam. Clements in Haaften. De vader van dhr. Clements is op 8 september op 86 jarige leeftijd plotseling overleden. Wij wensen de fam. Clements en allen om hen heen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en bidden hen Zijn troostvolle Nabijheid toe.

In het moment van stilte brengen wij allen voor Zijn aangezicht. Ook hen, die alleen u en ons bekend zijn.

Uw kerkenraad vraagt uw voorbede voor wijsheid en inzicht, om Zijn weg te kunnen gaan in de zoektocht nu we een vacante gemeente zijn.

Kerkvoogdij en Diaconie

De jaarrekeningen zijn van beide colleges goedgekeurd en liggen ter inzage in de week van maandag 26 tot vrijdag 30 september. Wilt u van de gelegenheid tot inzage gebruik maken, neem dan even contact op met Piet en Marion van Rijswijk (0418-592369)

In de dienst worden de gebruikelijke rondgangen gehouden. Voor wie digitaal meeluistert of liever overmaakt, hieronder de banknummers.

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

De diaconie ontving via mw. Ali van Rijn voor het verjaardagsfonds 3x € 10,- en 1x € 20,-

Alle gevers, ook degenen die hun bijdrage overmaken via de bank heel hartelijk dank.

Van onze kerkelijk werker

Startzondag dienst 25 september

Het nieuwe seizoen beginnen we met een Startzondag. Wat fijn dat dit weer kan! We zijn erg blij dat we het combo van Jeline en Reinart Bragt in ons midden mogen verwelkomen dat geeft een extra feestelijke tint aan deze zondag. Het thema van de dienst is 'Aan tafel!' En u en jij bent van harte uitgenodigd.

In de Bijbel wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen je lichaam, maar ook je ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. Aan tafel mogen we Jezus als het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid.

Van harte welkom om deze dienst mee te maken en na de dienst samen aan tafel te gaan. Juist deze zondag is geschikt om eens te komen proeven. Wie nodig jij uit om te komen?

Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop

Vanuit de kerkenraad.

Oppas:

Elke dienst is oppas voor 0- +/- 4 jarigen mogelijk. Vanaf september echter alleen op afroep! Wanneer u voor zaterdagmorgen aan Marion van Rijswijk (tel. 592369 – 06 33864680) doorgeeft dat u gebruik wilt maken van de oppasdienst wordt ervoor gezorgd dat er oppas in het dorpshuis aanwezig is.

Kindernevendienst:

Tot onze vreugde hebben twee gemeenteleden aangegeven mee te willen draaien in de leiding van de kindernevendienst.

Het zou heel fijn zijn wanneer er nog één iemand zich beschikbaar stelt. We werken met een kant en klaar programma en alles wat je nodig hebt, ligt zondagsmorgens voor je klaar in de consistorie. Voor meer informatie neem even contact op met Marion of Marjanne (592369 of 591874) We heten Emma Moerland en Anna Christina den Hartog hartelijk welkom.

Schoonmaak kerk:

Op zaterdag 3 september is de kerk weer helemaal fris en netjes gemaakt. Zelfs het grindpad is nog onderhanden genomen. Hartelijk dank aan alle schoonmakers! De schoonmaak commissie is nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Meldt u aan bij Minke van der Meer(06-50490782) Zij verstrekt u graag meer informatie.

Soep & praatje

Op **maandag 10 oktober** beginnen we In **het Hervormd Centrum "Maranatha" in Opijnen** met iets nieuws "soep & praatje" noemen we dit moment van ontmoeting. We gaan samen 'Aan tafel', wat ook het thema is van de Startzondag. We eten samen, delen het leven samen en luisteren naar een goed verhaal. Soep & Praatje dus! Iedereen is welkom om 11:30 uur en het duurt tot ongeveer 13:30 uur. Komend winterseizoen hopen we zo elke 2e maandag van de maand Soep & Praatje te organiseren. We kijken er naar uit elkaar te ontmoeten!

Wilt u zich opgeven **voor woensdag 5 oktober**. Dan zorgen wij voor genoeg.

Voor Tuil kunt u zich opgeven bij Marjanne Vermeulen(591874) Wilt u deelnemen, maar heeft u geen vervoer naar Opijnen, geef dat bij uw aanmelding aan dan wordt vervoer geregeld.

Om alvast te noteren:

Sirkelslag:

In de maand oktober willen wij weer een Sirkelslag Avond organiseren. Zodra er een datum bekend is, kondigen wij dat af bij de mededelingen.

Zaterdag 10 december "Licht voor de dorpen" Dit tweejaarlijkse evenement vindt dit jaar in Tuil plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang. Rond 10 december zijn er veel vrijwilligers nodig, die zich éénmalig willen inzetten om deze bijzondere tocht weer te laten slagen. Ook hiervoor ligt een aanmeldijst achterin de kerk.

Kopij.

Kopij voor de eerstvolgende uitgave van "De Kerk Roept" kunt u vóór dinsdag 27 september inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com

Tenslotte.

"Aan tafel!" Thuis en in de kerk, betekent gastvrijheid, elkaar ontmoeten, delen, aandacht hebben voor elkaar en gevoed worden. Onze Heer zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." Hij nodigt ons uit en belooft ons volheid van leven. In de Tuilse dorpskerk bent u iedere zondag hartelijk welkom om dit samen te vieren en uit te dragen.

Hartelijke groet,

Uw kerkenraad.

Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874)
www.nhgtuil.nl