

Nr. 12-2022.
Kerkdiensten in Tuil.

Zondag 19 juni 10.00 uur Ds. J. de Goei uit Amersfoort
Viering Heilig Avondmaal
Er is oppas en kindernevendienst
Organist: mw. Jolletta Bok

Zondag 26 juni 10.00 uur Proponent mw. R. Bogerd uit Veenendaal
Er is oppas, kindernevendienst en tienerkerk
Organist: dhr. Reinart Bragt

Bij de diensten.

Op 19 juni gaat onze consulent ds. De Goei voor in de dienst. In deze dienst mogen wij het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Op het Pinksterfeest mochten we horen dat Hij ons niet alleen laat. In het delen en ontvangen van het brood en de wijn worden wij hierin gesterkt en bemoedigd. Zo nabij wil Hij ons zijn!

Op 26 juni mogen wij proponent mw. Rianne Bogerd op de preekstoel begroeten.

Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link naar de dienst van de betreffende zondag. Ook kunt u hier diensten terugluisteren. De kinderen vinden hier de link naar de podcast met het verhaal van de betreffende zondag.

Gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar.

Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We leven mee en bidden voor alle betrokkenen in en bij de oorlog in Oekraïne. We proberen er te zijn voor gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen elkaar in de voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u zelf, of iemand die u kent, voorbede of contact op prijs stelt. Ook wanneer er behoefte is aan een pastoraal gesprek of pastorale zorg. Bel één van de telefoonnummers onder dit bericht of spreek een kerkenraadslid aan.

Met name denken wij aan:

Aan alle mensen die psychisch lijden, die rouw en verlies dragen, die leven met angsten en zorgen van allerlei aard o.a. ernstige ziekte, niet te genezen kwalen, niet te verlichten pijn of de beperkingen, die het ouder worden met zich meebrengt.

Iedere zondag gedenken wij allen in de voorbede. Wij noemen de namen van mw. C. Koemans, mw. R. van Oosterum, dhr. C. Overheul, dhr. H. van Herwijnen en dhr. J. Moerland. In het moment van stilte bidden wij voor eenieder, die alleen u en ons bekend is en alle mensen om genoemden heen.

Uw kerkenraad vraagt uw voorbede voor wijsheid en inzicht, om Zijn weg te kunnen gaan, nu we een vacante gemeente zijn.

Dankbaar zijn wij dat jong en oud weer mocht genieten op het Tuilsfeest. En met dhr. Frans Mans nu zijn pols, na toch een operatie, volgens plan herstelt.

Pinksteren en verder...

Voordat Jezus terugging naar zijn Vader in de hemel, had Hij zijn leerlingen verteld dat ze moesten blijven wachten in Jeruzalem tot de belofte van de Vader in vervulling zou gaan. Je kunt het namelijk niet in eigen kracht. Dat zal je uitputten. Jezus zei: "Wanneer de Heilige Geest komt, zullen jullie kracht ontvangen om te getuigen in Jeruzalem... tot aan de uiteinden van de aarde" (Hand 1:8). Jezus beloofde een Helper, kracht door zijn Geest. En dat mochten wij weer vieren met Pinksteren. God heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest die Hij ons gegeven heeft (Rom 5:5). We worden gezonden om te getuigen en dat is een gave van God!

En dat begint met ontvangen, met vreugde, dankbaarheid en lofprijzing. De kerk is destijds begonnen met een explosie van vreugde en door de eeuwen heen trilt het nu nog steeds door. En die vreugde hebben we nodig, om te kunnen volhouden én uitdelen van wat we ontvangen hebben; 'Kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst'. En de vraag en uitnodiging aan u/jou is: Doe je mee in deze beweging? Wees welkom!

Hartelijke groet,
Marjan ter Beek-Hop

Kerkvoogdij en Diaconie

Uit de kerkvoogdij:

De kerkvoogdij mocht via de collecten in de maand mei een bedrag van € 230,50 ontvangen.

Uit de Diaconie:

Via mw. Will Obbink ontving de Diaconie voor het verjaardagsfonds 1x € 10,- en 1x € 20,-

Collecten:

In de dienst zijn elke zondag twee rondgangen met de collectezak. De eerste rondgang is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie. Elke eerste zondag van de maand wordt een extra collecte voor de kerkvoogdij gehouden, deze is bestemd ter instandhouding van de predikantsplaats en het onderhoud van de kerk.

Elke tweede zondag is de Diaconiecollecte bestemd voor een speciaal doel. In de maand juni was dit de fam. van der Grijn.

Maakt u liever een bedrag over dan volgen hieronder de banknummers ;
Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.
Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Alle gevers hartelijk dank!

Vanuit de kerkenraad.

Vacant;

Komende weken vindt het eerste verkennende overleg met onze zustergemeente Opijnen plaats. Uw kerkenraad beraadt zich ook over het beleidsplan en denkt na over hoe verder met de punten, die op de gemeenteavond aan de orde kwamen.

Om alvast te noteren;

In de dienst van zondag 3 juli hoopt "het Haaftensch Mannenkoor" weer te komen zingen.

Kopij.

Kopij voor de eerstvolgende uitgave van "De Kerk Roept" kunt u vóór dinsdag 21 juni 2022 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com

Tenslotte.

In de Pinksterviering luisterden we naar het lied "Lopen op het water"
Het refrein luidt:

*Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.*

U allen die Heer bevolen,
Uw kerkenraad

Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874)
www.nhgtuil.nl