

Nr. 11-2022.

Kerkdiensten in Tuil.

Zondag 5 juni 10.00 uur mw. E.A.C. Raatgever uit Geldermalsen

Pinksterfeest

Er is oppas en kindernevendienst

Organist: n.n.b.

Zondag 12 juni 10.00 uur dr. B. Engelfriet uit Bennekom

Er is oppas, kindernevendienst en tienerkerk

Organist: n.n.b.

Bij de diensten.

We mogen uitzien naar een blijde Pinksterviering. De Heer laat ons niet alleen! De Heilige Geest is over de aarde uitgestort! Na de dienst willen we als symbool van de uitstorting van de Geest weer duiven loslaten op het kerkplein.

Ook op 12 juni mogen wij op de preekstoel een bekende voorganger welkom heten.

Wie het orgel op beide bovengenoemde diensten bespeelt, is nog niet bekend.

Mocht u iemand weten? Wij horen het graag!

Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link naar de dienst van de betreffende zondag. Ook kunt u hier diensten terugluisteren. De kinderen vinden hier de link naar de podcast met het verhaal van de betreffende zondag.

Gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar.

Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We leven mee en bidden voor alle betrokkenen in en bij de oorlog in Oekraïne. We proberen er te zijn voor gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen elkaar in de voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u zelf, of iemand die u kent, voorbede of contact op prijs stelt. Ook wanneer er behoefte is aan een pastoraal gesprek of pastorale zorg. Bel één van de telefoonnummers onder dit bericht of spreek een kerkenraadslid aan.

Met name denken wij aan:

- Dhr. Frans Mans. Frans kwam ongelukkig ten val en brak zijn pols. Hij is hier op 25 mei aan geopereerd. Veel sterkte Frans.
- Aan alle mensen die psychisch lijden, die rouw en verlies dragen, die leven met angsten en zorgen van allerlei aard o.a. ernstige ziekte, niet te genezen kwalen, te verlichten pijn of de beperkingen van het ouder worden.

Iedere zondag gedenken wij allen in de voorbede. In het moment van stilte bidden wij voor eenieder, die alleen u en ons bekend is en alle mensen om genoemden heen.

Nu we een vacante gemeente zijn, vraagt uw kerkenraad u met hen mee te bidden om wijsheid en inzicht opdat we Zijn Weg mogen gaan in alles wat nu voor ons ligt.

Terugblik en felicitatie.

Op vrijdag 20 mei jl. vond in onze kerk de kerkelijke bevestiging en inzegening plaats van het huwelijk van Arie Marinus Johannes Renes en Lamberta Ottilia van Driel.

Temidden van hun kinderen, aangehuwde en kleinkinderen, hun wederzijdse familieleden, vrienden, kerkenraadsleden en goede bekenden, mochten zij Gods Zegen ontvangen over hun band van liefde en trouw. In de prediking stonden de teksten uit Jeremia 29: 10-14a en uit Prediker 4: 9-12 centraal, door het bruidspaar zelf uitgekozen, net als ook de in de dienst gezongen liederen, op het orgel feestelijk begeleid door dhr. Herman van Iterson. In het bijzonder de tekst: *“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”* Een tekst met een voor Arie en Lionne méér dan veelzeggende inhoud en belofte. Het zijn voor hen, maar ook voor alle dierbaren om hen heen, dan ook met recht woorden die spreken van een volkomen en door God gezegend nieuw begin. En dat als belofte van die God die hen tot het huwelijk heeft geroepen en gebracht.

Ook op deze plaats, daarom nogmaals, mede namens de Gemeente en de Kerkenraad, van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk! En ook al jullie dierbaren, van harte gelukkigwens! Namens de Gemeente en de Kerkenraad sprak mw. Dinie van Noord het bruidspaar toe en overhandigde zij hen ook de trouwbijbel. De bloemen uit de dienst gingen naar mw. Zwaan, als oudste gemeentelid. Zo mogen wij met elkaar terugblikken op een mooie dienst en wensen wij het bruidspaar, samen met allen die hen dierbaar zijn, Gods rijke Zegen voor de toekomst!

Ds. F.W. van IJsseldijk.

Financiële verantwoording.

Uit de kerkvoogdij:

Actie Kerkbalans - In januari heeft u de jaarlijkse brief voor de Actie Kerkbalans op de mat zien vallen. Inmiddels hebben al veel mensen een bericht teruggestuurd of gedoneerd voor de Actie Kerkbalans. Wij zijn daar dankbaar voor. Misschien is uw envelop nog blijven liggen of bent u vergeten om uw toezegging over te maken. Dan willen wij u vragen om dit alsnog te doen waarmee u de Tuilse kerk steunt.

Verantwoording Kerkvoogdij – De kerkvoogdij mocht via de collecten in de maand april een bedrag van € 246,81 ontvangen. Alle gevers hartelijk voor uw bijdragen.

Uit de Diaconie:

Verantwoording Diaconie voor de maand april.- In de maand april zijn we weer gestart met de collecte op zondag. De diaconie heeft via de bank en de zondagse collecte € 375,35 ontvangen. Alle gevers, hartelijk bedankt.

De bloemen gingen met een groet, dank, medeleven, beterschapswens of felicitatie naar:

- 3 april, Mw. Vink uit Tuil
- 10 april, Fam. Van Oort uit Tuil
- 17 april, Fam. Van Deursen

24 april, Dhr. Wijtmans uit Haaften en de Oekraïense vluchtelingen, die in Haaften aangekomen waren.

In de dienst wordt weer, als vanouds, gecollecteerd.

Voor de mensen die liever overmaken, hieronder de banknummers ;
Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.
Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Vanuit de kerkenraad.

Terugblik Gemeenteavond;

Op 19 mei mochten wij eindelijk weer een gemeenteavond houden. Onder leiding van dhr. Martin de Groot dachten wij met elkaar na over diverse vragen rondom "het gemeente van Christus mogen zijn" in de Tuilse dorpskerk.

Het was een goede bijeenkomst. Er werd intens, in kleine groepjes, met elkaar gesproken. Het geloof in Hem en onze kleine gemeenschap ligt ons allen na aan ons hart. Daarnaast werden de zorgen samen gedeeld en werd naar antwoorden gezocht. Martin gebruikte het symbool van de jongleur die zijn bordjes draaiende probeert te houden. Welke bordjes moeten zeker blijven draaien en welke kunnen op de stapel "zou eigenlijk moeten" of "dat zou wel heel fijn zijn". Wat is nodig, om in ieder geval, de bordjes die zeker nodig zijn te laten draaien? Elk groepje schreef kernwoorden op.

De kerkenraad gaat zich hierover verder beraden. Het was een enerverende avond. Dank voor alle openheid en betrokkenheid aan alle aanwezigen! Deze avond gaat zeker een vervolg krijgen. In welke vorm is nog niet duidelijk. U hoort van ons!

Vacant;

Zoals bekend zijn wij vanaf 11 mei een vacante gemeente. Ook dit kwam op de gemeenteavond ter sprake. De input van de gesprekken vormt zeker mede het beeld van wat voor "Zijn gemeente rondom de Tuilse dorpskerk" belangrijk is. Samen met onze zuster gemeente Opijnen zijn wij ons aan het beraden over "Hoe nu verder?" Wat zijn onze mogelijkheden en wat zijn de behoeften in beide gemeenten? Wanneer er ontwikkelingen zijn, stellen wij u daarvan op de hoogte.

De eerste stap, die gezet moest worden, is het aanstellen van een consulent. Ds. Jan de Goei uit Amersfoort is bereid het consulentschap voorlopig op zich te nemen. Heel veel dank daarvoor! Ds. de Goei kent beide gemeenten goed en verleent ook al geruime tijd bijstand in het pastoraat.

Daarnaast mogen wij Marjan ter Beek als kerkelijk werker in dienst hebben. Zij heeft al vele gemeenteleden bezocht en ook zij staat klaar om pastorale zorg te verlenen. Mw. ter Beek is tevens volop bezig te ontdekken waar de behoeften en de noden in onze gemeente liggen en wat zij hierin voor onze gemeente kan betekenen.

Kopij.

Kopij voor de eerstvolgende uitgave van "De Kerk Roept" kunt u vóór dinsdag 7 juni 2022 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com

Tenslotte.

Een kinderlied over Pinksteren klinkt zo:

*'T is feest vandaag, 't is Pinksterfeest.
Wij staan in vuur en vlam,
want Hij die bij ons is geweest
werkt verder aan Zijn plan.*

Ook in onze Tuilse gemeenschap!

U allen Gods zegen gewenst,
Uw kerkenraad

Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874)
www.nhgtuil.nl