

Nr. 01-2022.

Kerkdiensten in Tuil.

Zondag 16 januari 10.00u mw. E.A.C. Raatgever uit Geldermalsen
Organist: Jelte Veenhoven

Zondag 23 januari 10.00u Proponent J. Mulder uit Nijkerkerveen
Organist: n.n.b.

Bij de diensten:

Wanneer deze kerkbode uitkomt, zijn we al weer even op weg in het nieuwe jaar. Helaas was er door de lockdown weinig ruimte elkaar fysiek te ontmoeten. De Heer der Heerscharen is niet aan plaats of tijd gebonden. Hij is altijd en overal aanwezig in hen die Hem liefhebben. In deze wetenschap mochten we de feestdagen vieren en zijn we dit nieuwe jaar ingegaan.

Op 16 januari hoort u een bekende stem, op 23 januari een onbekende. Beide voorgangers hartelijke welkom.

Zolang de lockdown van kracht is worden alle diensten online uitgezonden. U kunt zich dus even niet aanmelden voor de dienst. Ook zal er geen kindernevendienst en tienerkerk zijn. Op onze website en in de afkondigingen, elke zondagmorgen, stellen wij u op de hoogte van veranderingen. Minke van der Meer is bereid om de liederen weer voor de microfoon te zingen.

Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link naar de dienst van de betreffende zondag. Ook kunt u hier diensten terugluisteren.

Voor de kinderen is er elke zondag een eigen verhaal met verwerking op www.dehenkieshow.nl. Deze site is aangepast. Er is nu voor kleuters, basisschoolkinderen en tieners een eigen programma. Iedere zondag in de dienst zingen we een bij het thema van de Henkieshow passend kinderlied, waarna er een kort inleidend moment voor de kinderen is. Dit blijven we doen zolang er online diensten verzorgd moeten worden.

Elke zondag met elkaar in Zijn Licht verbonden!

Gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar.

Wij hebben elkaar nodig! Zeker nu de besmettingen weer oplopen, de lockdown weer van kracht is, onze predikant zijn werkzaamheden nog niet volledig kan uitoefenen en de contacten grotendeels digitaal plaatsvinden. Denk mee met uw kerkenraad! Heeft u behoefte aan een belletje, fysiek contact, een gesprek met onze pastoraal werker Marjan ter Beek of met ds. J. de Goei, die onze gemeente bijstaat wanneer er behoefte aan een predikant is, laat het ons weten!

In het bijzonder denken wij aan:

Dhr. en mw. Koemans, mw. L. Vervoorn, mw. S. van den Heuvel- de Waal, mw. D. Zwaan, dhr. C. Overheul, en ds. van IJsseldijk.

Dhr. J. Moerland was met Kerst even in het ziekenhuis, maar is weer thuis. Zijn dochter Ella Bras ondergaat een operatie aan haar galblaas. Bij de dhr. J. van Oosterum heeft ook de tweede keer resetten van zijn hartslag niet het gewenste resultaat gegeven. Hij wacht op een oproep voor een derde behandeling. Mw. R. Leeuwis werd voor de feestdagen even opgenomen in het ziekenhuis met longklachten. Zij mocht gelukkig de feestdagen weer in familiekring beleven.

Zorgen zijn er bij de fam. Nijhuis. Bij de vader van mw. Nijhuis is een progressieve ziekte geconstateerd en de gevolgen worden steeds ingrijpender.

Verdriet is er bij de fam. Van der Bijl en de fam. Van Mourik. Beiden verloren, nog net in het oude jaar een geliefde. Op 27 dec. verloor Ans haar man en Jan en zijn gezin hun vader en opa. Op 30 december overleed de moeder van Mari. Ze mocht 97 jaar worden. Een gezegende leeftijd, maar het gemis blijft.

Blijdschap is er bij de families van Driel en de Heus. Op 13 december werden Lisanne de Heus en Mike Velis de trotse ouders van JessLynn de Heus. Onze hartelijke felicitaties ook vanaf deze plaats. Op het kaartje staat:

Er zullen handen zijn die je dragen
en armen waar je veilig bent.
En mensen die zonder vragen,
zeggen dat je welkom bent.

Wij dragen alle hier genoemden in aandacht en voorbede. Ook hen, die wij niet met name noemen en alle dierbaren om genoemden heen. Ook allen, die lijden onder het voortwoekerende Coronavirus en alle gevolgen daarom heen brengen wij voor Zijn aangezicht.

In memoriam

Op maandag 27 december 2021 is teruggekeerd naar zijn Heer en Heiland Cornelis Hendrik (Kees) van der Bijl. Hij heeft samen met Ans, zijn vrouw, uitgezien om hun 50-jarig huwelijk op 30 december te mogen vieren – niet groots – maar enkel met het gezin.

Maandag 3 januari hebben wij de afscheidsdienst gehouden in crematorium 't Liefje in Beesd. In de dienst overdachten wij in het bijzonder de woorden van 1 Korinthe 13 : 13. **En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.**

Mogen Ans, zijn kinderen en kleinkinderen vele liefdevolle herinnering bij zich dragen aan deze man, vader en opa. Zijn Heer en Heiland, naar wie Kees is teruggekeerd, wil ook allen die Hem lief zijn bemoedigen en troosten en zijn liefde in hun harten uitstorten.

Ds. J. (Jan) de Goei uit Amersfoort

Collecten en giften.

De kerk en gemeente in stand houden, ook in deze coronatijd, kost geld. Daarnaast wil de diaconie goede doelen blijven steunen. Gelukkig bent u zich daarvan bewust! Hartelijk dank daarvoor!

De bankrekeningnummers:

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Verantwoording Kerkvoogdij.

Door de Kerkvoogdij werd in de maand december via de bank en collecten in de kerk een bedrag van € 225,90 ontvangen. Daarnaast werden nog een drietal giften van €50,- ontvangen. Alle gevers hartelijk danken voor hun steun aan de Tuilse kerk.

“Geef vandaag voor de kerk van morgen” Is het thema van de Actie Kerkbalans, die van 15 tot 29 januari wordt gehouden. Ook dit jaar ontvangt u ons schrijven in uw brievenbus en willen wij u vragen uw bijdrage over te maken op het bekende rekeningnummer of uw toezegging in de brievenbus te doen op één van de in de brief genoemde adressen. Zo houden we het, met het oog op Corona, voor iedereen zo veilig mogelijk. Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Verantwoording diaconie over de maanden november en december:

In de maand november heeft de diaconie via de bank en de mand achter in de kerk het bedrag van € 228,00 ontvangen en in december het mooie bedrag van € 605,00. Wij willen alle gevers hiervoor hartelijk danken. In het bijzonder danken we u voor de extra giften, die zijn overgemaakt in de maand december.

Dankzij uw giften heeft de diaconie in november het bedrag van € 300,00 (we hebben de € 228,00 aangevuld) overgemaakt naar jeugddorp De Glind voor het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen.

In december heeft de diaconie extra giften kunnen overmaken naar o.a.: Het leger des Heils, Voedselbank Rivierenland en Kerk in Actie voor het (heel belangrijke) project Kinderen in de knel.

De Henkieshow wordt grotendeels gefinancierd uit giften. Onze gemeente maakt dankbaar gebruik van al hun materiaal. Zij ontvingen een kerstgift van € 100,00 met een blijk van waardering.

Verder hebben we tijdens bezoeken 2x €10,00 en € 1x 20,00 ontvangen.

De bloemen gingen met een groet, dank, medeleven, beterschapswens of felicitatie naar:

7 november, fam. van Hemert uit Hellow en fam. de Jong uit Haaften

14 november, mw. Gerdien Sterrenberg uit Haaften

21 november, Eeuwigheidszondag

28 november, dhr. Maarten Lobregt uit Tuil

5 december, mw. Zwaan uit Haaften

12 december, dhr. Moerland uit Haaften

19 december, Lisanne de Heus uit Waardenburg
25 december, mw L. Vervoorn uit Herwijnen

Nieuwjaarsgroet

In november mocht ik beginnen in jullie midden. Al wandelend en door uw gastvrijheid bij een bezoek leer ik u en de dorpen een beetje kennen. Daar geniet ik erg van.

Inmiddels is 2022 begonnen. Ik wens u een gezegend nieuwjaar toe!
We hopen natuurlijk op een voorspoedig nieuwjaar. Maar wat er ook gebeurt aan mooie of moeilijke dingen, laten we niet de moed verliezen of de hoop opgeven. Laten we onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof, die onder ons is gekomen en die zeker met ons meegaat het nieuwe jaar in.

Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop

Hartelijk dank!

Ook langs deze weg willen wij hartelijk dankzeggen voor alle goede wensen en attenties die wij rondom de kerstdagen en de jaarwisseling mochten ontvangen van gemeenteleden en kerkenraad. Heel erg lief en hartverwarmend. Van onze zijde wensen wij u en jullie allen veel heil en Zegen voor het nieuwe jaar 2022 toe. Een liefdevol jaar, met gezondheid en vertrouwen, kracht en moed, onder Gods rijke Zegen.

Ds. en mw. Van IJsseldijk.

Kopij.

Kopij voor de eerstvolgende uitgave van "De Kerk Roept" kunt u vóór dinsdag 18 januari 2022 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com

Tenslotte.

Een klein gedichtje van ds. A.F. Troost, om mee te nemen, op weg door dit nieuwe jaar.

Ik zal er zijn
Ik zal er zijn – zo wil Hij heten
die met u gaat door de woestijn,
die nog geen musje zal vergeten -
die draagt wie diep gevallen zijn.

Ik zal er zijn – zo wil Hij heten,
die leed, meer dan wij ooit doorstaan.
Ik ben erbij – en gij zult weten
dat u een herder voor zal gaan

Hartelijke groet,

Uw kerkenraad

Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874)
www.nhgtuil.nl