

Nr. 23-2021.

Kerkdiensten in Tuil.

Zondag 21 november 10.00 uur mw. Esther Raatgever (Geldermalsen)

Eeuwigheidszondag

Er is kindernevendienst , oppas en tienerkerk

Organist: dhr. Reinart Bragt

Zondag 28 november 10.00 uur ds. B. Bregman (Tricht)

Eerste Advent

Nevendienst en oppas

Organist: dhr. Jelte Veenhoven

Bij de diensten:

We mogen terugzien op een bijzondere bevestigingsdienst, waarin mw. M.J. ter Beek- Hop als kerkelijk werker aan onze gemeente verbonden werd. Ook vanaf deze plaats heten wij Marjan hartelijk welkom. We zien er naar uit er met elkaar te mogen zijn tot opbouw van Zijn gemeente in Tuil en vertrouwen op Zijn leiding. Verderop in deze kerkbode stelt zij zich aan u voor.

Op zondag 21 november vieren we de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. In deze dienst gedenken we allen, die ons in dit kerkelijk jaar ontvallen zijn. In het bijzonder staan wij heen om de mensen die hen iedere dag missen.

Op zondag 28 november, de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar, vieren we 1^e Advent, het ontluiken van Het Licht aan de horizon. De nevendienst en tienerkerk gaan met de Henkieshow werken aan het adventsproject "Vrolijk kerstfeest iedereen"

Alle diensten zijn ook te beluisteren via onze website en uitzending gemist. Voor de kinderen op www.dehenkieshow.nl

Gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar.

Wij leven met elkaar mee in vreugde, blijdschap, dankbaarheid, zorg en pijn. In alle facetten van het leven proberen wij er, als Zijn gemeente, te zijn voor eenieder, die daar behoefte aan heeft. Daarbij hebben wij elkaar nodig! Zeker nu onze predikant zijn werkzaamheden nog niet volledig kan uitoefenen. Denk mee met uw kerkenraad! Stel ons op de hoogte wanneer u behoefte heeft aan bezoek of anderszins contact. Ook wanneer u dat weet van anderen! Laten we er met elkaar voor elkaar zijn!

Wij leven in het bijzonder mee met:

Alle nabestaanden van de mensen, die dit kerkelijk jaar zijn heengegaan.

Met dhr. en mw. Koemans. De operatie zorgde voor ernstige complicaties. Dhr. Koemans verblijft op dit moment in "Het Vrijthof" in Tiel. Bij mw. Koemans gaan de behandelingen ook door, evenals bij dhr. C. Overheul en dhr. K. van der Bijl. Mw. L. Vervoorn kreeg het bericht dat haar operatie te riskant wordt geacht en niet doorgaat. Alle hoop is nu gevestigd op pijnbestrijding. Dhr. M. Lobregt wordt op moment van het schrijven van deze kopij geopereerd. Dhr. en mw. van den Heuvel-

de Waal mochten, tot hun grote dankbaarheid en van allen om hen heen, samen vieren dat zij 60 jaar getrouwd mochten zijn. Een heel dubbel verdrietig gevoel, zolang samen mogen zijn, maar niet meer onder één dak.

Mw. G. Sterrenberg was even in het ziekenhuis, maar is gelukkig weer thuis.

Ds. van IJsseldijk, mocht op Dankdag weer voorgaan en mag voorzichtig aan proberen wat weer mogelijk is.

Ook allen, die wij hier niet met name noemen, maar u en ons bekend zijn, wensen wij heel veel sterkte, geduld en kracht toe. Wij dragen elkaar in aandacht en voorbede.

Nu mw. Marjan ter Beek, als kerkelijk werker, in onze gemeente aan de slag is gegaan, kan uw kerkenraad op haar een beroep doen voor pastorale zorg.

Daarnaast is Ds.J.de Goei beschikbaar wanneer er een predikant nodig is. Schroom niet hier gebruik van maken. Zij doen dit allebei met liefde. Laat het een kerkenraadslid weten, dan wordt gezorgd dat contact plaatsvindt.

Dankwoord

Hartverwarmend waren de vele reacties in de vorm van kaarten, bloemen, fruit, ect, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, revalidatiecentrum en bij de thuiskomst. Hiervoor mede namens Will, heel veel dank!

Wim Obbink.

(per abuis is dit dankwoord niet in de vorige kerk roept terechtgekomen. Echter ook nu zeker niet minder gemeend! Onze excuses Wim!)

Even voorstellen...

Mijn naam is Marjan ter Beek. Aangenaam! Sinds december jl. woon ik met mijn man Henrico in Varik. Ik heb er veel zin in om als uw kerkelijk werker aan de slag te gaan en u/jou te ontmoeten. In het vertrouwen dat God erbij is en dat Hij ons leidt. Zo hoorde ik laatst een lied van Sela, dat dit mooi verwoordt. Het begint zo: "Mag ik jou tot zegen zijn, naast je lopen op de reis? Samen achter Jezus aan, gaan waar Hij ons wijst..." Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop

Vanuit uw kerkenraad

Door de aangescherpte Coronamaatregelen heeft de kerkenraad, tot haar spijt, het besluit moeten nemen de geplande gemeenteavond op 11 november j.l. niet door te laten gaan. In het voorjaar van 2022 hopen wij deze avond alsnog te mogen organiseren.

Ook om bovengenoemde reden is de mondkapjesplicht bij het verplaatsen in de kerk weer ingevoerd. Er waren al banken afgesloten aangezien de 1,5m een dringend advies was. Aanmelden voor de dienst acht uw kerkenraad vooreerst nog niet nodig. Zij vertrouwt op ieders betrokkenheid bij elkaar. Voor de dienst van 21 november is de familie van de nabestaanden wel gevraagd aan te geven met hoeveel personen de dienst bezocht gaat worden. De kerkenraad zal naar wegen zoeken om zoveel mogelijk mensen, die morgen veilig te kunnen ontvangen.

Mocht er in de regelgeving en onze mogelijkheden iets veranderen dan maken wij dit bekend via de website.

Collecten en giften.

De kerk en gemeente in stand houden, ook in deze coronatijd, kost geld. Daarnaast wil de diaconie goede doelen blijven steunen. Gelukkig bent u zich daarvan bewust! Hartelijk dank daarvoor!

De bankrekeningnummers:

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Financiële verantwoording van de maanden september en oktober:

Kerkvoogdij.

Door de Kerkvoogdij werd in de maanden september en oktober via de bank en de collecten in de kerk een bedrag van € 519,55 ontvangen. Wij danken alle gevers, zowel in de kerk als via de bank, voor uw bijdrage.

Solidariteitskas.

Net als voorgaande jaren vragen wij van u, als belijdend lid, om een bijdrage voor de Solidariteitskas. Deze bedraagt ook dit jaar € 10,00 per belijdend lid per jaar. Van dit bedrag wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) De PKN heeft de Solidariteitskas in het leven geroepen om gemeenten te ondersteunen levendig en krachtig midden in de wereld te kunnen staan. Maar ook specifieke vormen van pastoraat, zoals het studentenpastoraat en het dovenpastoraat, worden financieel ondersteund vanuit de Solidariteitskas.

De financiële verantwoording van de diaconie vindt in de volgende kerkbode plaats. De techniek laat ons even in de steek.

Kopij.

Kopij voor de eerstvolgende uitgave van "De Kerk Roept" kunt u vóór dinsdag 23 november inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com

Tenslotte.

Eeuwigheidszondag en 1^e Advent. Wat liggen gevoelens vaak ver uit elkaar en soms ook weer dichtbij elkaar. In alles mogen we weten dat we nooit alleen zijn. Sela heeft dit prachtig verwoord in het lied "*Ik zal er zijn.*"

"Ik ben die Ik ben" is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is "Ik ben" en "Ik zal er zijn".

U allen die Heer van harte bevelen,

Uw kerkenraad

Piet van Rijswijk (0418- 592369) of Marjanne Vermeulen (0418-591874)

www.nhgtuil.nl