

Nr. 22-2021.

Kerkdiensten in Tuil.

Woensdag 3 november, 19.30 uur ds. F.W. van IJsseldijk, Dankstond

Organist: dhr. Siebe de Koning

Zondag 7 november, 10.00 uur ds. M.W. de Mik – van der Waal (Erichem)

Er is kindernevendienst, oppas en tienerkerk

Organist: dhr. Jelte Veenhoven

Koffie drinken na de dienst.

Zondag 14 november, 10.00 uur ds. G. Dekker (Bennekom) Heilig Avondmaal

Er is kindernevendienst en oppas

Organist: mw. Jolletta Bok

Bij de diensten:

Op woensdag 3 november mogen we midden in week stilstaan bij alles wat ons, doorgaans zo onopgemerkt, geschonken wordt. Het is goed daar onze dankbaarheid voor uit te spreken en de Heer lof en eer te brengen. Ds Van IJsseldijk wil rustig aan gaan proberen wat mogelijk weer zou kunnen en hoopt in deze dienst voor te gaan.

Op zondag 7 november zal in het midden van de gemeente mw. M.J. ter Beek – Hop als kerkelijk werker aan onze gemeente voorgesteld en verbonden worden, door ds. M.W. de Mik. Wat precies de taken van mw. ter Beek gaan inhouden, hangt ook van de gemeenteavond af. Wij heten haar hartelijk welkom en zien uit naar een mooie viering van dit heuglijke feit. Er is deze zondag ook tienerkerk! Na de dienst hopen we voor het eerst na ruim anderhalf jaar weer koffie met elkaar te mogen drinken. Waarschijnlijk wordt dit, vanwege corona, deze keer in de kerk.

Op zondag 14 november hopen wij op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar het Heilig Avondmaal te vieren. Ds. G. Dekker, voor ons geen onbekende, zal de dienst leiden.

Alle diensten zijn ook te beluisteren via onze website en uitzending gemist. Voor de kinderen op www.dehenkieshow.nl

Allemaal van harte gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar.

Wij leven met elkaar mee in vreugde, blijdschap, dankbaarheid, zorg en pijn. In alle facetten van het leven proberen wij er, als Zijn gemeente, te zijn voor eenieder, die daar behoefte aan heeft. Daarbij hebben wij elkaar nodig! Zeker nu onze predikant zijn werkzaamheden nog niet volledig kan uitoefenen. Denk mee met uw kerkenraad! Stel ons op de hoogte wanneer u behoefte heeft aan bezoek of anderszins contact. Ook wanneer u dat weet van anderen! Laten we er met elkaar voor elkaar zijn!

Wij leven in het bijzonder mee met:

Dhr. en mw. Koemans. Dhr. Koemans is, wanneer deze kerkbode uitkomt, geopereerd en mw. Koemans heeft dan inmiddels weer een nieuwe behandeling ondergaan. Ook dhr. C. Overheul en dhr. K. van der Bijl hebben nieuwe

behandelingen ondergaan. Wij denken ook aan mw. S. van den Heuvel, mw. L. Vervoorn, mw. M. Willemse en alle mensen, die om hen heen staan.

Dankbaar zijn wij met:

Nico en Tineke 'T Lam, die op 18 oktober mochten vieren dat zij 25 jaar getrouwd waren. Ook vanaf deze plaats onze hartelijke felicitaties en Gods zegen.

Ds. en mw. van IJsseldijk. Fijn dat er weer kleine stapjes gezet mogen worden.

Ook allen, die wij hier niet met name noemen, maar u en ons bekend zijn, wensen wij heel veel sterkte, geduld en kracht toe. Wij dragen elkaar in aandacht en voorbede.

Ds.J.de Goei uit Amersfoort staat onze gemeente bij wanneer er een predikant nodig is. Ook voor een pastoraal gesprek kunnen wij een beroep op hem doen. Daarnaast kan uw kerkenraad vanaf 1 november a.s. ook een beroep doen op mw. M.J. ter Beek - Hop voor pastorale ondersteuning. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan even contact op met een kerkenraadslid.

Vanuit uw kerkenraad

Gemeenteavond

Op **donderdag 11 november, aanvang 20.00 uur, in het Dorpshuis**, naast de kerk, hopen wij na lange tijd weer een gemeenteavond te mogen houden. Op deze avond willen we vooral stilstaan bij "Hoe willen wij, de gemeenschap rondom de Tuilse dorpskerk, vorm geven aan Zijn gemeente." Die avond zal staan in het teken van wat u van wezenlijk belang acht en hoe daaraan met elkaar vorm en inhoud te geven. Martin de Groot, die inmiddels door de voorbereidende gesprekken een beeld heeft van wat onze gemeente bezig houdt en leidt, zal een korte inleiding verzorgen. Daarna is uw en jouw inbreng onmisbaar! Wij rekenen op ieders betrokkenheid, jong en oud!

Coronamaatregelen

In het nieuws wordt druk gespeculeerd over mogelijke nieuwe aanscherping van de regelgeving nu de besmettingscijfers weer zo oplopen. Middels de afkondigingen in de dienst en via de website stellen wij u op de hoogte wanneer er veranderingen moeten plaats vinden.

Collecten en giften.

De kerk en gemeente in stand houden, ook in deze coronatijd, kost geld. Daarnaast wil de diaconie goede doelen blijven steunen. Gelukkig bent u zich daarvan bewust! Hartelijk dank daarvoor!

De bankrekeningnummers:

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Kopij.

Kopij voor de eerstvolgende uitgave van "De Kerk Roept" kunt u vóór dinsdag 9 november a.s. inleveren bij een kerkenraadslid of via mail: tuilsekerk@outlook.com.

Tenslotte.

“Zing voor de Heere met dank in uw hart.” Zo klinkt in de Herziene Statenvertaling Kolossenzen 3 vers 16b. Wat een mooie vertaling! Het is de Heer om ons hart te doen..

Die Heer van harte toevertrouwt,

Uw kerkenraad,

Piet van Rijswijk (0418- 592369) of Marjanne Vermeulen (0418-591874)

www.nhgtuil.nl