

Nr. 20-2021.

## **Kerkdiensten in Tuil.**

**Zondag 10 oktober** 10.00 uur, dr.B.Engelfriet uit Bennekom.

Er is kindernevendienst en oppas

Organist: mw. Jolletta Bok

**Zondag 17 oktober**, 10.00u ds. B.Bregman , Tricht

Nevendienst, oppas en tienerkerk

Organist: dhr. Reinart Bragt

### **Bij de diensten:**

Wanneer deze kerkbode verschijnt hopen wij te mogen terugzien op een goede startdienst in de kas van de familie Mans.

Op zondag 10 oktober ontmoeten wij een bekend gezicht in de zondagse eredienst.

Een week later een nieuw gezicht. Beide voorgangers hartelijk welkom!

Vanaf 10 oktober is er weer iedere week nevendienst en oppas. Om de twee weken is er ook tienerkerk. Wij kunnen dan weer gebruik maken van het dorps huis.

Alle diensten blijven ook online te beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl). Ook te bereiken via onze website.

Het kindermoment blijft voorlopig nog. Voor de nevendienst en voor thuis is het materiaal van de Henkieshow beschikbaar. ([www.dehenkieshow.nl](http://www.dehenkieshow.nl))

Allemaal van harte gezegende diensten toegewenst!

### **Omzien naar elkaar.**

Wij leven met elkaar mee in vreugde, blijdschap, dankbaarheid, zorg en pijn. In alle facetten van het leven proberen wij er, als Zijn gemeente, te zijn voor eenieder, die daar behoefte aan heeft. Daarbij hebben wij elkaar nodig! Zeker nu onze predikant voor langere tijd zijn werkzaamheden niet kan uitoefenen. Denk mee met uw kerkenraad! Stel ons op de hoogte wanneer u behoefte heeft aan bezoek of anderszins contact. Ook wanneer u dat weet van anderen! Laten we er met elkaar voor elkaar zijn!

Wij leven in het bijzonder mee met:

dhr. en mw.Koemans, dhr. C. Overheul en dhr. K. van der Bijl en de mensen om hen heen. Allen herstellen van ingrijpende behandelingen en onderzoek en wachten in spanning op uitslagen.

Dhr. Obbink mocht goed nieuws ontvangen. De foto's lieten het verwachte beeld zien. Wim moet wel heel veel geduld hebben, maar kan gelukkig thuis verder herstellen.

Mw. S. van den Heuvel- de Waal in de Wittenberg, haar man en kinderen.

Dhr. en mw. van Zee maakten een angstige tijd door toen hun kleindochtertje Sterre met spoed in het WKZ werd opgenomen. Zij bleek de ziekte van Kawasaki te

hebben. Tot hun grote vreugde en dankbaarheid kwam er een goed bericht. De medicatie sloeg aan. Sterre mocht inmiddels gelukkig ook weer naar huis.

Onze predikant ds. van IJsseldijk en zijn echtgenote. Het herstel vraagt veel tijd en gaat in kleine stapjes wisselend vooruit.

Ook allen, die wij hier niet met name noemen, maar u en ons bekend zijn, wensen wij heel veel sterkte, geduld en kracht toe. Wij dragen elkaar in aandacht en voorbede.

Ons bereikte het verdrietige bericht dat Cor van Aalsburg uit Empel op 23 september j.l. is overleden. Cor ging tot enkele jaren geleden geregeld bij ons voor en wij bewaren hieraan en aan de mens die hij was warme herinneringen. Zijn nabestaanden wensen wij Gods troost en Zijn nabijheid toe in het dragen van dit verlies.

Ds.J.de Goei uit Amersfoort staat onze gemeente bij wanneer er een predikant nodig is. Ook voor een pastoraal gesprek kunnen wij een beroep op hem doen. Wilt u hier gebruik van maken neem dan even contact op met een kerkenraadslid.

### **Vanuit uw kerkenraad**

Het zoekproces naar een kerkelijk werker en of jeugdwerker bevindt zich in een afrondende fase. Wanneer de volgende kerkbode uitkomt hopen wij u een vreugdevolle mededeling te mogen doen. Wij stellen uw voorbede zeer op prijs.

Nog een goed bericht:

**Vanaf zondag 10 oktober** hoeft u zich niet meer aan te melden voor de dienst.

Het past een kerk niet het deurbelid met QR code uit te voeren. De risicometer, die de PKN aanbiedt, staat voor ons kleine kerkje op rood. Het dringend advies van de overheid en de PKN blijft "afstand houden". Om toch enige afstand te kunnen garanderen zullen er banken afgesloten worden. Mocht u zich toch niet veilig voelen, dan vragen wij u dit ons te laten weten. Wij zullen dan zorgen dat er voor u een plaats voorin de kerk op 1,5 meter is. Ventileren is het devies. Helaas zijn er geen ramen, die open kunnen. Daarom zullen wij de deuren zoveel mogelijk open laten staan, maar vanwege de tocht kan dit niet altijd. Na de dienst wordt de kerk geventileerd.

***Houd rekening met elkaar, geef elkaar de ruimte, ook tijdens het zingen! Dan kunnen we elkaar weer vrij rondom Het Woord ontmoeten.***

Nu er meer mogelijk is, denken wij na over het weer opstarten van kringwerk en allerlei andere activiteiten.

Om alvast te noteren:

Op donderdag 11 november a.s., om 20.00 uur, zijn wij voornemens een gemeenteavond te organiseren in het dorps huis. Martin de Groot zal een inleiding verzorgen en het gesprek erna leiden. Martin heeft mede vorm gegeven aan het profiel van een kerkelijk werker, jeugdwerker.

**Collecten en giften.**

De kerk en gemeente in stand houden in deze coronatijd kost ook geld. Daarnaast wil de diaconie goede doelen blijven steunen. Gelukkig bent u zich daarvan bewust! Hartelijk dank daarvoor!

De bankrekeningnummers:

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

**Kopij.**

Kopij voor de eerstvolgende uitgave van "De Kerk Roept" kunt u vóór dinsdag 12 oktober inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail [tuilsekerk@outlook.com](mailto:tuilsekerk@outlook.com)

**Tenslotte.**

Nu er weer allerlei beslissingen genomen moeten worden. Eindigen we deze kopij met de woorden van ds. van Beelen in zijn nieuwsbrief aan de kerkenraden:

Een keuze maken is één ding.

Elkaar blijven zien als mensen, als schepselen van God, ook als keuzes verschillend zijn, is vanuit het evangelie gezien meer. "Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde"(Efeze 4:2) Dat is niet de makkelijkste weg, maar zo zijn we wel op weg met Jezus.

Uw kerkenraad

Piet van Rijswijk (0418- 592369) of Marjanne Vermeulen (0418-591874)

[www.nhgtuil.nl](http://www.nhgtuil.nl)