

Nr. 08-2021.
Kerkdiensten in Tuil.

Zondag 25 april, 10.00 uur, dhr. J. Veltrop, Vianen
Organist: dhr. Jelte Veenhoven.

Zondag 2 mei, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Organist: mw. Joletta in 't Veld.

Bij de diensten. De beide diensten zijn online te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Ook te bereiken via onze website. Helaas laten de actuele coronacijfers nog geen versoepelingen toe. Wij blijven onze diensten nog verzorgen zoals u dat in de afgelopen tijd gewend bent. Desondanks, van harte goede diensten toegewenst!

We mogen terug zien op goede vieringen in de Stille Week en op de Paasmorgen. Juist in deze tijd waarin iedereen de moeiten van de Corona maatregelen voelt en ervaart, is het bijzonder stil te mogen staan bij de boodschap van Nieuw Leven. Jezus leeft! En Hij is met ons alle dagen en in alle omstandigheden van ons leven.

Van verschillende kinderen kregen wij reacties, waaronder foto's van hun werkstukjes van nieuw leven.

Omzien naar elkaar. Wij leven mee met allen in ons midden die vreugde en blijdschap mogen kennen; die succes, herstel of opluchting mogen ervaren, of een bijzonder gevoel van dankbaarheid. Tegelijk leven wij mee met allen die het moeilijk hebben. Uit zorgen of pijn, uit verdriet of gemis; uit spanningen, angst of teleurstelling. Wij wensen allen Gods onmisbare Zegen, moed en nabijheid toe.

De boom is geveld..... Dat zeiden de vrienden van Karel Blanken toen hij de strijd tegen het coronavirus verloor en zijn leven los moest laten. Wat een gemis! Een zorgzame man die veel zag en hoorde, maar alles bij zich hield, waardoor hij voor veel mensen een vertrouwenspersoon was.

Karel was een echt buitenmens. Een vrije geest. Jagen, zijn paarden, de kas en ommetjes maken, als het maar buiten was. Karel was een nuchter, oprecht mens. Hij hield niet van poespas. Maar zonder dat hij het misschien zelf doorhad, betekende hij veel voor de mensen die hem kenden.

De boom is geveld....

Maar niet zonder uitzicht op het leven bij dat "iets" waar hij in geloofde...

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
En ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer bloeien
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.

We wensen Jannie, broers en zussen, familie en vrienden enorm veel sterkte en troost toe nu ze hun sterke boom moeten missen.

Collecten en giften. De kerk en gemeente in stand houden in deze coronatijd kost ook geld. Daarnaast wil de diaconie goede doelen blijven steunen. Gelukkig bent u zich daarvan bewust! Hartelijk dank daarvoor!

De bankrekeningnummers:

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Verantwoording Kerkvoogdij. Door de Kerkvoogdij werd in de maand maart via de bank en de collecten in de kerk een bedrag van € 399,15 ontvangen. Daarbij waren ook een aantal overschrijvingen per bank met vermelding "Biddag" Tot slot werd er nog een gift van.€ 100,- ontvangen. Alle gevers, hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag 27 april a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl.

Tenslotte. Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

Piet van Rijswijk

tel. 0418-592369

e-mail: p.van.rijswijk@kpnplanet.nl

www.nhgtuil.nl