

Nr. 01-2021.
Kerkdiensten in Tuil.

Zondag 17 januari, 10.00 uur, mw. Esther Raatgever, Geldermalsen.

Organist: dhr. Reinart Bragt.

Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk.

Zie ook bij "Van uw kerkenraad".

Zondag 24 januari, 10.00 uur, drs. J.B. Mulder, Hilversum.

Organist: mw. Jolitta in 't Veld.

Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk.

Zie ook bij "Van uw kerkenraad".

Van uw kerkenraad. Alle diensten zijn online te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Ook te bereiken via onze website. Wilt u één van bovenstaande diensten bijwonen, meld u dan uiterlijk donderdagavond aan bij een kerkenraadslid of via het e-mail adres tuilsekerk@outlook.com. Uiterlijk zaterdagmorgen hoort u of er een plaats voor u gereserveerd is. Helaas kan er nog niet meegezongen worden!

Hartelijk dank! Met allen die zelf in de kerk waren of via kerkdienstgemist.nl met ons verbonden, mogen wij – ondanks alle belemmerende regels en maatregelen – toch terugzien op mooie diensten in de Adventstijd, op Kerst en de gezamenlijke dienst op Oudjaar in Opijnen, maar ook op de enthousiaste inzet van vrijwilligers en kerkenraadsleden, bij het rondbrengen van kerstattenties, het sfeervol versieren van de kerk en het verzorgen van allerlei hand- en spandiensten in en rondom onze kerk. Iedereen dan ook heel hartelijk dank voor alle inzet!

Proficiat! Ook dit jaar heeft mw. Corrie Vos haar enthousiaste medewerking gegeven aan het verzorgen van de kerstattenties. Wat een werk! Daarom heel veel dank voor alle inzet!

Actie Kerkbalans. Ook dit jaar vragen wij weer uw aandacht voor de actie "Kerkbalans". In 2021 is het thema van de campagne: "Geef vandaag voor de kerk van morgen".

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Helaas proberen we daar al maanden op allerlei, corona veilige manieren, vorm aan te geven. Met elkaar meeleven op afstand scheidt toch ook een bijzondere band.

De actie "Kerkbalans" vraagt u om te investeren in deze kleine dorpskerk, zodat zij er kan zijn tijdens en na deze corona-crisis. Wilt u ook dat de Tuilse dorpskerk kan blijven bestaan? Geef dan vandaag voor uw kerk van morgen. De Actie "Kerkbalans" loopt dit jaar van zaterdag 16 januari t/m zaterdag 30 januari.

Uw Kerkenraad.

Omzien naar elkaar. Wij leven mee met allen in ons midden die vreugde en blijdschap mogen kennen; die succes, herstel of opluchting mogen ervaren, of een bijzonder gevoel van dankbaarheid. Tegelijk leven wij mee met allen die het

moeilijk hebben. Uit zorgen of pijn, uit verdriet of gemis; uit spanningen, angst of teleurstelling. Wij wensen allen Gods onmisbare Zegen, moed en nabijheid toe.

Huwelijksjubilea. Op dinsdag 29 december jl. mocht het echtpaar Van Weelden-van der Moore te Tuil in vreugde en dank erbij stilstaan dat zij op deze dag 40 jaar getrouwd waren. Ook langs deze weg willen wij u van harte feliciteren met dit heugelijke feit! Maar ook alle dierbaren om u heen, onze hartelijke gelukwensen!

Op donderdag 31 december jl. mocht het echtpaar Wijtmans-Schrijver te Tuil in vreugde en dank erbij stilstaan dat zij op deze dag 50 jaar getrouwd mochten zijn. Ook langs deze weg willen wij u van harte feliciteren met dit heugelijke feit! Maar ook alle dierbaren om u heen, onze hartelijke gelukwensen!

God heeft u als echtparen al die jaren met en voor elkaar gespaard in Zijn liefde en trouw. Zijn Zegen, van gezondheid, vreugde en geluk, wensen wij u ook naar de toekomst nog vele jaren en van harte toe!

Geboren. Op zondag 20 december jl. mochten Arie en Gerrie van Horssen te Hellouw opa en oma worden, ditmaal van kleinzoon Jens. Van harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst voor Jens en voor alle lieve mensen om Jens heen!

Op 1^e Kerstdag, vrijdag 25 december jl., mochten Frits en Willeke van Zee te Tuil opa en oma worden van hun eerste kleinkind, kleindochter Sterre. Van harte gefeliciteerd en Gods Zegen toegewenst voor Sterre en voor alle lieve mensen om Sterre heen!

Collecten en giften. De kerk en gemeente in stand houden in deze coronatijd kost ook geld. Gelukkig bent u zich daarvan bewust. Hartelijk dank daarvoor!

De bankrekeningnummers:

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Verantwoording collecten Kerkvoogdij. In de maand december 2020 werd aan collecten voor de Kerkvoogdij, via collecten in de kerk en via de bank, € 430,07 ontvangen. Daarnaast werd nog voor € 400,- aan giften ontvangen via de bank. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Verantwoording collecten Diaconie. In de maand november 2020 heeft de Diaconie € 426,48 ontvangen. Daarvan bracht de bestemming 'voedselpakketten voor Dorcas' € 125,- op.

In de maand december 2020 heeft de Diaconie € 605,27 ontvangen. Wij bedanken alle gevers oprecht voor hun betrokkenheid en bijdragen. Door uw bijdrage hebben wij in december weer een mooi bedrag kunnen overmaken naar de Voedselbank Rivierenland, de vluchtelingenkinderen in Griekenland en het Leger des Heils. Juist nu er zoveel niet mogelijk is, zijn deze organisaties ontzettend belangrijk.

Giften. In 2020 is via de bank voor het Verjaardagsfonds een totaalbedrag van € 160,- overgemaakt. Nogmaals alle gevers hartelijk dank.

Verantwoording bloemengroet. De bloemen gingen met een groet van de gemeente op 1 november naar dhr. Van Oort uit Tuil, als blijk van medeleven en fam. Nap uit Tuil, als felicitatie met de doop van hun 3 kinderen; op 8 november naar echtpaar Verwolf uit Haaften (40 jaar getrouwd); op 15 november naar fam. Van Oort uit Hellouw en fam. Van Driel uit Waardenburg, als blijk van medeleven; op 22 november, op eeuwigheidszondag, zijn er rouwboekjes naar de nabestaanden van de overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar gegaan. Op 29 november gingen de bloemen naar mw. Koemans uit Tuil, met een beterschapswens; op 6 december naar fam. De Kiviet-van Gameren uit Haaften, als blijk van medeleven en het echtpaar Roza uit Haaften(50 jaar getrouwd); op 13 december naar mw. Bettine Belgraver uit Haaften en fam. Van Gameren uit Tuil, als blijk van medeleven; op 20 december naar fam. Timmers uit Haaften, als blijk van medeleven; op 24 december naar mw. Minke van der Meer uit Haaften, als dank voor haar zang tijdens de diensten; op 27 december naar mw. Vink uit Tuil en fam. Van Hemert uit Haaften, ter bemoediging.

Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag 19 januari a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl

Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad en mijn gezin, wens ik u en jullie allemaal van harte Gods Zegen toe voor het nieuwe jaar 2021!

Ook een hartelijk woord van dank, mede namens mijn gezin, voor de goede en warme wensen die wij rondom Kerst en de Jaarwisseling mochten ontvangen, alsook voor de kerstattentie waarmee wij werden verrast! Hartelijk dank!
Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

Ds. F.W. van IJsseldijk
Zonnedauw 72
4007 VB Tiel
tel. 0344-608531
e-mail: ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
www.nhgtuil.nl