

Nr. 23-2020.

Kerkdiensten in Tuil.

Zondag 22 november, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.

Eeuwigheidszondag.

Organist: dhr. Jelte Veenhoven.

Er is crèche en kindernevendienst.

Zondag 29 november, 10.00 uur, mw. M. Oldhoff, Amsterdam.

1^e Advent.

Organist: dhr. Jasper van Kooij.

Er is crèche en kindernevendienst.

Een corona update van uw kerkenraad:

Uw kerkenraad was drukdoende allerlei activiteiten te organiseren voor de komende Advents- en Kersttijd. Door de aangescherpte coronamaatregelen staat dit even stil. De zondagse eredienst gaat op de gebruikelijke manier door. Het aanmelden voor de zondagse viering blijft van kracht.

Voor ouders, die graag samen naar de kerk willen, is er de kindernevendienst in het dorpshuis. Wilt u bij uw aanmelding voor de dienst aangeven dat u gebruik wilt maken van de nevendienst? Ook hiervoor geldt: Heeft u zaterdagmorgen niets van ons gehoord, dan wordt er op uw gezin gerekend.

De Tuilse kerk is lid van "de Henkieshow" (<https://www.dehenkieshow.nl/>). Matthijs Vlaardingebroek heeft ook een adventsprogramma gemaakt en dat volgen wij vanaf zondag 29 november a.s. Alle kinderen, in de nevendienstleeftijd, krijgen een pakketje in de bus wat zij nodig hebben bij dit project. Veel plezier allemaal!

Wij waren bezig met de voorbereidingen voor een gezinskerstviering op zondag 13 december a.s. in de kas bij de fam. Mans en hadden daar Timo van den Heuvel met "de Wolkenwagen" voor uitgenodigd. Zoals zich nu laat aanzien zal dit niet door kunnen gaan. We hopen later toch een dienst met Timo te organiseren. Ook wanneer er geen versoepeling plaats vindt, zullen wij zoeken naar mogelijkheden toch iets rond kerst te doen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website(www.nhgtuil.nl)

Wij leven met elkaar mee in aandacht en voorbede. We weten ons gedragen door de Heer wiens naam is *Ik zal er zijn*. Mocht u behoefte hebben aan meer of een ander contact laat het ons weten!

Eeuwigheidszondag. In de dienst van zondag 22 november hopen wij hen uit ons midden te gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgedaan. In deze dienst noemen wij hun namen, steken wij kaarsen aan en gedenken wij in een moment van stilte. Voor deze dienst hebben de rouwdragende families een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Helaas kan er na afloop geen gezamenlijk koffie worden gedronken, zoals wij in andere jaren gewend waren. Dit i.v.m. de actueel geldende regels rondom corona.

Collecten en giften. De kerk en gemeente in stand houden in deze coronatijd kost ook geld. Gelukkig bent u zich daarvan bewust. Hartelijk dank daarvoor!

De bankrekeningnummers:

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Solidariteitskas. Onlangs is bij de belijdende leden in onze gemeente weer de brief voor de bijdrage aan de Solidariteitskas bezorgd. De Solidariteitskas is door de PKN in het leven geroepen om gemeenten te ondersteunen bij het opstarten van projecten of bij financiële problemen. Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,-, waarvan € 5,- naar de Solidariteitskas van de PKN gaat. Het overblijvende bedrag is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij ook dit jaar, in deze uitzonderlijke tijden, rekenen op uw steun en solidariteit?

Verantwoording Kerkvoogdij. Er werd in de maand oktober een bedrag van € 247,50 aan collecten ontvangen via de bank en de collecten in de kerk. Daarnaast werden via de bank nog twee giften van € 50,- ontvangen. Alle gevers hartelijk dank voor uw gaven.

Gift. Op huisbezoek ontving ik een gift van € 100,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Verantwoording Diaconie. In de maand oktober heeft de Diaconie via de bank en vanuit de diensten het mooie bedrag van € 557,- ontvangen. Via persoonlijke giften: 1x € 50,- en 1x € 20,-. Iedereen die een gift heeft overgemaakt of heeft gegeven, heel hartelijk dank hiervoor.

Verantwoording bloemengroet. De bloemen gingen met een groet van de gemeente op 4 oktober naar dhr. en mw. Will en Wim Obbink uit Tuil, t.g.v. hun 50-jarig huwelijksjubileum; op 11 oktober naar mw. Annemarie Jonkers uit Waardenburg; op 18 oktober naar dhr. Maarten Lobregt uit Tuil; op 25 oktober naar dhr. Roelof van Velzen uit Haaften.

Kerk bezoeken. De kerkenraad heeft een verzoek ontvangen van gemeenteleden, die liever nog niet naar de dienst komen, maar toch behoefte hebben om even in de kerk te kunnen zijn. Mocht u dat willen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij één van de kerkenraadsleden.

Omzien naar elkaar. Wij leven mee met allen in ons midden die vreugde en blijdschap mogen kennen; die succes, herstel of opluchting mogen ervaren, of een bijzonder gevoel van dankbaarheid. Tegelijk leven wij mee met allen die het moeilijk hebben. Uit zorgen of pijn, uit verdriet of gemis; uit spanningen, angst of teleurstelling. Wij wensen allen Gods onmisbare Zegen, moed en nabijheid toe.

Medeleven. Vrijdag 30 oktober jl. is de moeder van Corina van Oort uit Hellow overleden, de schoonmoeder van Rini en de oma van Jeanine en Romy. Ook langs deze weg willen wij het gezin Van Oort, samen met alle dierbaren om jullie heen, van harte Gods Zegen toewensen van troost en kracht, in deze dagen, maar ook voor de komende tijd. Dat jullie moeder, schoonmoeder en oma mag rusten in Vrede.

Zondag 1 november jl. is de oudste broer van Ada Koning overleden. Ook Ada en Tijmen, samen met alle dierbaren om jullie heen, willen wij langs deze weg van harte Gods Zegen toewensen, van troost en kracht, voor deze dagen en de dagen die mogen komen. Dat jullie broer en zwager mag rusten in Vrede.

In memoriam. Op maandag 9 november jl. is in de leeftijd van 69 jaar overleden, mevrouw Johanna Elisabeth ~ Hannie ~ van Driel-Zondag, gewoond hebbend aan de Waalbandijk 2 te Waardenburg. Echtgenote van Huibert van Driel, overleden op 27 november 2017.

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in de Hervormde kerk te Tuil, op vrijdag 13 november jl. In de dienst stonden wij, in woorden van Gedachtenis en bijzondere gedichten, stil bij het leven van Hannie, maar mochten wij ook luisteren naar woorden en liederen die voor haar grote waarde en betekenis mochten hebben. Zo luisterden wij naar woorden uit 1 Korintiërs 13, maar ook naar lievelingsliederen van Hannie.

Aansluitend aan de afscheidsdienst hebben wij Hannie naar haar laatste rustplaats begeleid, alwaar de begrafenis heeft plaatsgevonden. Van harte wensen wij Anita en Reineke, Lionne en Arie, Hubert en Willy, Ilse en Lars, Geert en Mariëlle, Bart en Arianne, Lisanne, Daniël en Marjorie, Jurian en alle verdere dierbaren om hen heen, Gods rijke Zegen toe van troost en kracht, in deze bewogen dagen, maar ook voor de komende tijd. Dat mevrouw Hannie van Driel-Zondag mag rusten in Vrede.

Hartelijk dank! Ook langs deze weg wil ik, mede namens mijn gezinsleden, hartelijk danken voor het mooie boekje dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van onze verhuizing! Maar ook dank voor de felicitatiekaarten en mondelinge felicitaties die wij in de afgelopen tijd mochten ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag 24 november a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl

Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allen!

Ds. F.W. van IJsseldijk
Zonedauw 72
4007 VB Tiel
tel. 0344-608531
e-mail: ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
www.nhgtuil.nl