

Nr. 04-2023.
Kerkdiensten

Zondag 26 februari 10.00 uur ds. S. Jumelet uit Zaltbommel
Eerste zondag in de veertigdagentijd
organist: dhr. Jelte Veenhoven
Kindernevendienst en tienerkerk

Zondag 5 maart 10:00 uur drs P.H. van Zee uit Gorinchem
Tweede zondag in de veertigdagentijd
organist: dhr. Jelte Veenhoven
Kindernevendienst

Woensdag 8 maart 19.30 uur Bidstond, dhr. T.J.D. de Koning uit Nieuw Lekkerland.

Bij de diensten.

In alle bovengenoemde diensten mogen wij bekende voorgangers op de preekstoel begroeten. Voor de één is het nog maar kortgeleden, de ander verwelkomen wij na lange tijd weer. Een hartelijk welkom aan alle drie.

Op zondag 26 februari start in onze kerk de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en op weg zijn naar Pasen. Ook in de nevendienst en tienerkerk zijn we op weg en ontdekken we dat niets hoeft te blijven zoals het nu is. God maakt een nieuw begin en wij mogen daarin mee te gaan. Het thema is "Verander je mee?"

Bidstond valt dit jaar op woensdag 8 maart, net na de datum van het verschijnen van de volgende "de Kerk roept". Vandaar alvast vermeld!

Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link naar de dienst. Ook kunt u hier diensten terugluisteren en vindt u er een link naar de podcast met het verhaal voor de kinderen.

Gezegende diensten toegewenst!

Omzien naar elkaar.

Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We proberen er te zijn voor gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen elkaar in de voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u zelf, of iemand die u kent, voorbede of contact op prijs stelt. Onze kerkelijk werker mw. Marjan ter Beek staat altijd open voor een pastoraal gesprek of voor een ander soort contact. Uw kerkenraad kan ook een beroep doen op de consulent, ds. Jan de Goei, wanneer er een predikant nodig is. Bel één van de telefoonnummers onder dit bericht of spreek een kerkenraadslid aan en er wordt contact gelegd.

We leven mee en bidden voor:

Alle getroffen en van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

De betrokkenen in en bij de oorlog in Oekraïne.

Alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt.

Alle mensen, die psychisch lijden, allen die niet meer bij elkaar kunnen zijn door ziekte, de dood of door het leven. Allen, die kuren en onderzoeken ondergaan en wachten op uitslagen. Allen, die dagelijks ervaren dat lichamelijke en/of geestelijke krachten afnemen.

Allen, die herstellen van een operatie.

Allen, die in deze roerige wereldtijd verantwoordelijkheid dragen en voor hen, die lijden onder de onrust in ons land en in de wereld en zich in hun bestaan bedreigd voelen.

Alle mensen om genoemde mensen heen.

Uw kerkenraad vraagt uw voorbede om wijsheid voor de nieuw te zetten stappen op weg naar een nieuwe voorganger voor de gemeenten Opijnen en Tuil.

Diaconie en kerkvoogdij.

Verantwoording Diaconie

In de maand januari heeft de diaconie vanuit de collecte in de kerk en via de bank €284,50 ontvangen. De extra collecte in januari was voor Stg. Schuldhelp West Betuwe.

SchuldHulpMaatje is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden.

De bloemen gingen met een groet, dank, medeleven, beterschapswens of felicitatie naar:

1 Januari, mw. Mia Willemse uit Hellouw

8 Januari, dhr. van Gameren uit Tuil

15 Januari, mw. Corrie Vos uit Haaften en fam. Keijnemans uit Haaften

22 Januari, dhr. Kees Sanders uit Haaften

29 Januari, mw. Marie v.d Heuvel uit Tuil

Verantwoording Kerkvoogdij

De collecten voor de Kerkvoogdij brachten, via kerk en bank, in de maand december €195,86 op.

De kerkenraad heeft besloten om de maandelijks extra collecte voor de Kerkvoogdij in het vervolg te bestemmen voor het Onderhoudsfonds. Deze extra collecte wordt gehouden op de eerste zondag van de maand. De eerstvolgende zal dus op zondag 5 maart plaatsvinden.

In de dienst worden de gebruikelijke rondgangen gehouden. Voor wie digitaal meeluistert of liever overmaakt, hieronder de banknummers.

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Alle gevers, hartelijk dank!

Vanuit de kerkenraad.

Gemeenteavond

Net nu we Corona als geschiedenis begonnen te ervaren, was het virus plotseling weer even prominent aanwezig. Tot onze grote verbazing en schrik bleek het binnen de kerkenraad ineens weer op te duiken. Zodanig dat het ons niet verstandig leek de gemeenteavond door te laten gaan omdat de kans op nog meer verspreiding van het virus wel heel erg groot was.

Op het moment van dit schrijven is nog niet bekend wanneer de gemeenteavond nu gehouden zal worden. Zodra dit weer mogelijk is, willen op korte termijn een nieuwe datum prikken en zullen we u dit direct laten weten. Het is ons voornemen de beroepingsprocedure in afwachting van de gemeenteavond toch op te starten. Wij gaan hierover in overleg met onze zuster gemeente Opijnen. Wij houden u op de hoogte via de website en de zondagse mededelingen.

Mocht u de concept beleidsstukken.(Beleidsplan 2023-2027 en Plaatselijke Regeling 2023-2027) nog niet in hebben kunnen zien, u vindt ze onder het kopje "gemeenteavond" op de website. Heeft u liever een papieren exemplaar, laat dat even weten aan een kerkenraadslid, dan wordt daarvoor gezorgd,

Actie Kerkbalans

Ook de uitslag van de actie Kerkbalans kunnen wij nog niet bekend maken. Zodra deze geteld is wordt dit via bovengenoemde kanalen bekend gemaakt.

Doopdienst:

Op zondag 19 maart a.s. hopen wij een doopdienst te mogen houden. Zijn er ouders, die met deze gedachte rondlopen en ook graag willen dopen, laat het ons weten dan gaan we met elkaar in gesprek.

Schilderen consistorie:

Zoals u wellicht gemerkt hebt, wordt op dit moment de consistorie van een broodnodige schilderbeurt voorzien. In de komende tijd zal nog meer noodzakelijk onderhoud worden verricht.

Agenda:

Maandag 13 maart 11.30 - 13.30 uur Soep&Praatje in Hervormd Centrum Opijnen

Kopij.

Kopij voor de eerstvolgende uitgave van "De Kerk Roept" kunt u vóór dinsdag 28 februari 2023 inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com

Tenslotte.

Met de beelden van de gevolgen van de aardbevingen op ons netvlies gaan we onderweg naar Pasen met alles wat ons hart beroert. De woorden van het projectlied zeggen het zo:

Kom als je blij bent, kom met je verdriet.
Kom met geluk en kom ook met je vragen.
God wijst de weg in deze veertigdagen.
Open je ogen, zorg dat jij het ziet.

Hartelijke groet,
Uw kerkenraad.

Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874)
www.nhgtuil.nl