

**Nr. 22-2022.**

**Kerkdiensten**

**Woensdag 2 november 19.30 uur:** ds. J. de Goei uit Amersfoort

Dankdag voor gewas en arbeid.

Organist dhr. S. de Koning

**Zondag 6 november. 10.00 uur** ds. mw. M. de Goei- Jansma uit Amersfoort

Extra collecte Kerkvoogdij.

organist: dhr. J. Veenhoven

Kindernevendienst

**Zondag 13 november 10.00 uur** ds. F.W. van IJsseldijk

Viering Heilig Avondmaal

Koffie drinken na de dienst in de consistorie.

Extra collecte Diaconie t.b.v. Dorkas

Organist: dhr. A. de With

Kindernevendienst en tienerkerk

**Bij de diensten.**

Op woensdag 2 november mogen we zomaar, doordeweeks, nogmaals samenkomen rondom Het Woord. We mogen Hem onze dank betuigen voor alles wat Hij ons schenkt. Goed om daar eens even bij stil te staan en tijd te nemen om te danken en ons te bezinnen op waarvoor we mogen danken.

Op zondag 13 november nodigt Hij ons aan Zijn tafel. Ook zo'n dank moment!

Alle diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Op onze website staat een link naar de dienst. Ook kunt u hier diensten terugluisteren.

Gezegende diensten toegewenst!

**Omzien naar elkaar.**

Gemeente-zijn is omzien naar elkaar, dichtbij en ver weg. We leven mee en bidden voor alle betrokkenen in en bij de oorlog in Oekraïne en voor alles wat er in de wereld gebeurt. We proberen er te zijn voor gemeenteleden en dorpsgenoten in alle facetten van het leven. Dragen elkaar in de voorbede. Daar hebben wij u bij nodig. Laat het ons weten, wanneer u zelf, of iemand die u kent, voorbede of contact op prijs stelt. Ook wanneer er behoefte is aan een pastoraal gesprek of pastorale zorg. Bel één van de telefoonnummers onder dit bericht of spreek een kerkenraadslid aan.

Met name denken wij aan:

Aan alle mensen, die psychisch lijden, die rouw en verlies dragen, die niet meer bij elkaar kunnen zijn door ziekte, de dood of door het leven. Aan allen, die kuren ondergaan, aan hen, die dagelijks ervaren dat hun lichaam en geest niet meer kan wat het eerst nog wel kon en hen, die zich door alle crisissen in ons land en in de wereld bedreigd voelen in hun bestaan. Ook denken wij aan alle mensen om genoemde mensen heen.

Met name noemen wij;

Dhr en mw. van Oosterum, mw. C. Koemans en dhr. J. Moerland.

In het moment van stilte brengen wij allen voor Zijn aangezicht, samen met al diegenen, die alleen bij u of ons bekend zijn.

Uw kerkenraad vraagt uw voorbede om wijsheid en inzicht in het voorbereidende proces op weg naar een nieuw te beroepen voorganger.

### **Diaconie en kerkvoogdij**

**Collecten** - In de dienst worden de gebruikelijke rondgangen gehouden. Voor wie digitaal meeluistert of liever overmaakt, hieronder de banknummers.

Kerkvoogdij van de Hervormde gemeente Tuil: NL39 RABO 0324 1508 49.

Diaconie van de Hervormde gemeente Tuil: NL66 RABO 0324 1178 68.

Alle gevers hartelijk dank voor uw steun aan de Tuilse kerk.

### ***Vanuit de kerkvoogdij:***

**Solidariteitskas** - Inmiddels is bij de belijdende leden de enveloppe voor de Solidariteitskas bezorgd. Deze wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk (P.K.N.). Gemeenten die tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.

Wij zijn als Hervormde Gemeente Tuil verplicht om voor ieder belijdend lid € 5,- af te dragen aan de Solidariteitskas. Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,- per belijdend lid. Hiervan wordt dus € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Een klein bedrag, maar van grote waarde. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk?

### **Van onze kerkelijk werker.**

#### **Bijbelgesprekskring 'Aan tafel!'**

Het was erg fijn om elkaar 19 oktober jl. weer voor het eerst sinds lange tijd op deze manier te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan vanuit de Bijbel. Tijdens deze eerste Bijbelgesprekskring hebben we stilgestaan bij het verhaal van de Emmaüsgangers. Bijzonder hoe deze mannen onderweg waren en helemaal niet door hadden dat Jezus de vreemdeling was die dat stuk met hen meeliep. Pas toen ze aan tafel aanlagen en Jezus het brood brak en uitdeelde, werden ineens hun ogen geopend. Het was werkelijk Jezus!

Op woensdagavond 23 november om 19:30 uur ontmoeten we elkaar weer in de consistorie van de Tuilse kerk. Het thema is 'Aan tafel zijn we welkom en ontmoeten we de opgestane'. We lezen met elkaar verder uit Lukas 24 nadat de Emmaüsgangers vol enthousiasme terugkeren naar Jeruzalem.

Komt u/jij ook? Deze avonden zijn los van elkaar te volgen. Hoewel het natuurlijk erg mooi is als je alle avonden kunt meemaken:) Wees welkom!

Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop

## **Vanuit de kerkenraad.**

### **Agenda:**

Vrijdag 4 november 19.00 uur: Sirkelslag.  
Wil je toch nog meedoen, bel even naar 0418-591874

Maandag 14 november 11.30 uur: Soep & Praatje in het Hervormd Centrum in Opijnen.  
Iedereen is hartelijk uitgenodigd! Aanmelden kan tot 9 nov. bij Marjanne Vermeulen. Heeft u geen vervoer, geef dat even bij het aanmelden aan.

Donderdag 17 november 19.30 uur: Vergadering kindernevendienst- en tienerkerkleiding.

Woensdag 23 november 19.30 uur: Bijbelgesprekskring in de consistorie.

Zaterdag 10 december, Kerstroute "Licht voor de dorpen"  
"Ga je mee op zoek naar het Koningskind?" Honderden lichtjes brengen je van Nazareth naar Bethlehem. Vanaf 18 november kunt u kaarten bestellen. Voor bestellen en meer informatie zie; [www.lichtvoordedorpen.nl](http://www.lichtvoordedorpen.nl)

### **Kopij.**

Kopij voor de eerstvolgende uitgave van "De Kerk Roept" kunt u vóór 8 november inleveren bij een kerkenraadslid of via de mail [tuilsekerk@outlook.com](mailto:tuilsekerk@outlook.com)

### **Tenslotte.**

In de dienst op zondag 23 oktober speelde onze organist de melodie van "Een toekomst vol van hoop" van Sela. De tekst van het refrein luidt:

*U geeft een toekomst vol van hoop:  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.*

U allen, die Heer bevelen,

Uw kerkenraad.

Piet van Rijswijk (0418- 592369), Marjanne Vermeulen (0418-591874)  
[www.nhgtuil.nl](http://www.nhgtuil.nl)