



EINDELIJK THUIS!

Vanaf 10 oktober hoeft u zich niet meer aan te melden voor de dienst. Afstand houden blijft echter het dringend advies. Om toch enige afstand te kunnen garanderen, zullen er banken afgesloten worden. Mocht u zich toch niet veilig voelen, neem dan contact met ons op. Er zal dan plaats voor u voorin de kerk op 1,5 meter gemaakt worden. De deuren zullen we zoveel mogelijk open laten staan, maar vanwege de tocht kan dit niet altijd.

Houd rekening met elkaar, geef elkaar de ruimte, ook tijdens het zingen!

Vanaf nu is er weer iedere zondag kindernevendienst en kinderoppas. Eénmaal in de veertiendagen is er tienerkerk.

Op **zondag 7 november** is er weer koffie drinken na de dienst.

Kerkelijk werker:

Samen met onze zuster gemeente Opijnen zijn wij op zoek gegaan naar een kerkelijk werker/jeugdwerker. Inmiddels zijn de afrondingsgesprekken gaande en hebben beide kerkenraden de intentie uitgesproken deze kandidaat te willen benoemen. Voor onze gemeente betekent dit dat er 12 uur bijstand komt in het pastoraat en het gemeentewerk. Vanaf 1 november hoopt mw. Marjan ter Beek-Hop bij ons in dienst te treden. In de dienst van 7 november hopen wij haar aan u te stellen.

Tot onze grote dankbaarheid en vreugde zorgen beide bovenstaande feiten ervoor dat er deze winter weer meer gemeentewerk mogelijk wordt. Onze hoogste prioriteit heeft het opstarten van meer pastoraal contact. We hebben elkaar zolang op afstand moeten spreken en zien. Daarnaast willen wij inzetten op ontmoeting met elkaar door weer vorm te geven aan het kringwerk, het jeugdwerk, koffiedrinken na de dienst en het organiseren van een gemeenteavond op **donderdag 11 november** a.s. om 20.00 uur in het dorpshuis. Martin de Groot uit Andel zal deze avond inleiden en leiden. Martin heeft de kerkenraad ondersteund in het proces dat vooraf ging aan de benoeming van een kerkelijk werker en of jeugdwerker.

Gemeente zijn we: “ Met elkaar, voor elkaar!” We zijn dankbaar voor alles wat er tijdens de strenge maatregelen en de lockdowns toch heeft mogen plaats vinden en voor ieders (vaak stille) inzet hierin. We zien uit naar een nieuw seizoen met elkaar. Deze dienst was daar het startsein van. Wij hopen u en jou weer te mogen ontmoeten op zondagmorgen om 10.00u en/of ergens door de week.

Met elkaar zijn wij Zijn lichaam en daar kan niemand gemist worden.