

Nr 21- 2021

Kerkdiensten in Opijnen

Zondag 24 oktober gaat ds. De Goei uit Amersfoort bij ons voor en zal Janneke Bragt voor de muzikale begeleiding zorgen.

Collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Ineke Algera zorgt voor de kinderoppas.

Zondag 31 oktober gaat ds. De Goei-Jansma bij ons voor uit Amersfoort. Tijdens deze dienst zal Marjan ter Beek-Hop worden bevestigd als kerkelijkwerker.

Jeline Bragt voor de muzikale begeleiding zorgen.

Joke van Dam zorgt voor de kinderoppas. Na deze dienst staat er koffie en thee voor u klaar.

Woensdag 3 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. In deze dienst gaat dhr B. Engelfriet uit Bennekom bij ons voor. Deze dienst begint om 19:00 uur. De collecte is voor de Dankstond. De muzikale begeleiding zal tijdens deze dienst worden verzorgd door Dick Kraan.

Collecten en giften

Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72 69 10. BIC: RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat hartelijke dank!

Omzien naar elkaar

Mensen waarvan we niet weten, dat zij het moeilijk hebben, kunnen altijd telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook andere gemeenteleden vragen, om ons te informeren, als u bekend is, dat iemand aandacht nodig heeft.

Bericht van overlijden

In de eerst week van oktober is overleden in de leeftijd van 77 jaar dhr Gijs van Riemsdijk. Sinds 2-7-2001 weduwnaar van Wennie van Riemsdijk-Gijssen. Tijdens dit schrijven is ons nog niet bekend wanneer de afscheidsdienst zal plaats vinden.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte en God zegen voor nu en in de tijd die komen gaat.

Giften

Via Corine Veninga ontvingen wij 3 x €10,- onze hartelijke dank hiervoor.

De bloemen mochten op zondag 3 oktober met groet en wens van beterschap naar Joke van Dam. Op zondag 10 oktober gingen ze, als groet en wens van beterschap, naar Gerard van Driel.

Contactmiddag

Maandag 1 november gaan we weer beginnen met de contactmiddagen. Deze middag willen we gezellig bij elkaar komen, een kopje koffie of thee drinken met iets lekkers erbij en een beetje bijpraten.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

We komen om 14.30 uur bij elkaar.
Het zal fijn zijn om elkaar weer te zien!

De diaconie.

Afscheid ds. Schonewille

Als kerkenraad en gemeente van de Hervormde Gemeente Opijnen willen wij langs deze weg ds. K.E. Schonewille hartelijk dankzeggen voor alles wat hij ook voor onze gemeente mocht betekenen. Wij wensen hem en zijn gezin van harte Gods Zegen toe bij het afscheid op D.V. zondag 31 oktober a.s., in de Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen. Maar ook voor het gaan naar, de intrede en het werken en wonen in de Hervormde Gemeente van Ochten. Wie met God mag gaan, gaat wel bewaard! De Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen en haar kerkenraad wensen wij van harte Gods Zegen toe bij alles wat wacht in de tijd die nu zal aanbreken. En de Hervormde Gemeente van Ochten wensen wij Gods Zegen toe, samen met hun nieuwe herder en leraar.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Opijnen.

Een bericht van de kerkenraad

Zoals u al eerder is medegedeeld, zijn wij, samen met onze zuster gemeente uit Tuil, op zoek gegaan naar een kerkelijk werker voor jong en oud. Door ziekte van ds. van IJsseldijk was dit een prioriteit voor de kerkenraad en hebben we hier veel van onze tijd en aandacht aan gegeven. We zijn dankbaar dat deze inspanning is beloond.

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen, dat wij mevr. Marjan ter Beek-Hop uit Varik bereid hebben gevonden om deze taak van kerkelijk werker per 1 november a.s. op zich te nemen.

Marjan ter Beek wordt op 31 oktober bevestigd en aan u voorgesteld. Deze dienst zal worden geleid door Ds. mevr. de Goei Jansma.

U aanwezigheid tijdens deze dienst wordt zeer op prijs gesteld door de Kerkenraad en Marjan ter Beek, zodat zij na de dienst onder het genot van een drankje met u kennis kan maken.

Op 7 november wordt Marjan ter Beek bevestigd en voorgesteld aan de gemeente in Tuil.

De Kerkenraad is dankbaar, bidt en hoopt dat haar werk vruchtbaar zal zijn voor alle inwoners van Opijnen en Tuil

Hartelijk dank

Graag willen wij u, kerkenraad en gemeenteleden, hartelijk danken voor de kaarten met lieve en goede wensen die wij tot nu toe mochten ontvangen tijdens mijn ziekte. Voor ons zijn deze blijken van medeleven, alsook de voorbeden vanuit de erediensten en uw persoonlijk gebed, heel bemoedigend. Gelukkig mag er vooruitgang zijn, wat het vertrouwen voedt op een goed en volledig herstel.

Van de bedrijfsarts heb ik vernomen dat ik voorzichtig aan weer wat taken vanuit de studeerkamer mag gaan doen, alsook vanaf november, in goed overleg met de beide kerkenraden, mag gaan uittesten hoe het weer gaat in en bij het voorgaan in een reguliere eredienst. Eén en ander nog op arbeidstherapeutische basis.

Dit betekent dat het reguliere en crisispastoraat, het kringwerk, rouw- en andere bijzondere diensten, vergaderingen en bijeenkomsten helaas nog niet aan de orde zijn. Desondanks zijn wij dankbaar voor wat al wèl mag en hopelijk kan en vertrouwen wij op de doorwerking van Gods Zegen op het proces van herstel.

Daarbij zijn wij ook bijzonder dankbaar voor de stappen die door de beide kerkenraden zijn gezet in het zoeken naar een kerkelijk werker voor de breedte van het pastoraat. Ook hierin mogen wij Gods Zegen en Leiding ervaren. Daarom wensen wij ook vanaf deze plaats de nieuwe collega, mw. Marjan ter Beek, alsook de kerkenraden en u en jullie als gemeenteleden, Gods Zegen toe op het bijzondere werk dat zij in Gods Wijngaard in onze beide gemeenten mag gaan doen. Wij wensen gezegende diensten van bevestiging en kennismaking. In Christus verbonden, met hartelijke groeten, ds. en mw. Van Ijsseldijk.

Nogmaals dank!

Vanaf deze plaats wil ik hartelijk dankzeggen voor de mooie felicitatiekaarten met goede wensen die ik mocht ontvangen t.g.v. mijn verjaardag. Heel attent!

Met hartelijke groet,
Ds. F.W. van Ijsseldijk.

Kopij

De kopij voor de eerst volgende uitgave kunt u inleveren voor 1 november bij Marije Bal-Dingemans. dingemansmarije@gmail.com

Tenslotte

Inmiddels is de anderhalve-meter-plicht komen te vervallen. Er zit dan ook geen limiet meer aan het aantal mensen, dat we mogen ontvangen tijdens de zondagse erediensten. We zijn ook blij, dat we alweer mogen meezingen en genieten van het orgelspel. We hopen en vertrouwen erop, dat we u binnenkort weer mogen ontmoeten tijdens de diensten.

Mede namens de kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allemaal!

Mw. N. van Tuijl-van Gammeren
www.nhgtuil.nl