

Nr. 01-2021.

Kerkdiensten in Opijnen.

Zondag 17 januari, 10.00 uur, mw. ds. W.P. van der Aa, Waalwijk.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie.

Zondag 24 januari, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.
Bevestiging ambtsdragers.
Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie.

Bij de diensten. Op D.V. zondag 24 januari hopen wij als nieuwe ambtsdragers voor onze Gemeente te bevestigen, mw. Marije Bal-Dingemans (haar keuze zal z.s.m. bekend worden gemaakt), mw. Janny Stap-Overeem (in het ambt van Diaken) en dhr. Jan Herman Kraan (in het ambt van pastoraal Ouderling). De viering van het Heilig Avondmaal, dat oorspronkelijk voor deze zondag was gepland, verschuift hierdoor naar zondag 31 januari.

In verband met veiligheid van de kerkgangers wordt er momenteel tijdens de diensten niet gezongen, maar worden de liederen via de geluidsinstallatie afgespeeld. Ondanks dat er maar een beperkt aantal kerkgangers een kerkdienst mogen bijwonen, zijn we via de online diensten via kerkdienstgemist.nl toch bij elkaar betrokken en dat geeft ons allemaal een warm gevoel. Van harte gezegende diensten toegewenst!

Hartelijk dank! Samen met vele anderen om ons heen, kijken ook wij terug op een Kerst en Jaarwisseling die anders was dan anders. Desondanks mogen wij terugzien op warme en bemoedigende diensten, een sfeervol versierde kerk, maar ook op de enthousiaste inzet van meerdere vrijwilligers en onze kerkenraadsleden, bij het rondbrengen van kerstattenties en het verzorgen van allerlei hand- en spandiensten in en rondom onze kerk. Iedereen dan ook heel hartelijk dank voor alle inzet!

Collecten en giften. Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72 69 10. BIC: RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat hartelijke dank!

Actie Kerkbalans 2021. De maand januari is weer aangebroken, de maand waarin Actie Kerkbalans wordt gehouden. Het thema luidt dit jaar: "Geef vandaag voor de kerk van morgen".

Actie Kerkbalans is een belangrijke inkomstenbron van onze gemeente. Daarin willen wij u vragen ons financieel te steunen zodat alle activiteiten door kunnen blijven gaan en onze predikantsplaats behouden kan blijven. U begrijpt ook dat het jaarlijkse onderhoud van onze gebouwen, midden in ons mooie dorp, geld kost.

De vrijwilligers komen de bekende envelop in de week van 18 januari bij u bezorgen en de week daarop komen ze die weer bij u ophalen. Dit zal coronaproof gebeuren. We hopen van harte dat u de Kerkbalans 2021 wederom wilt ondersteunen.

De Kerkrentmeesters.

Gift. Tijdens het rondbrengen van de kerstattenties voor de 75+ mocht in totaal € 126,- voor de Diaconie en € 25,- voor de Kerkvoogdij als giften worden ontvangen. Daarnaast ook een gift van € 20,- voor de Kerkvoogdij, via de brievenbus van de fam. Van Tuijl. Hartelijk dank aan alle gevers!

Omzien naar elkaar. Wij leven mee met allen in ons midden die vreugde en blijdschap mogen kennen; die succes, herstel of opluchting mogen ervaren, of een bijzonder gevoelen van dankbaarheid. Tegelijk leven wij mee met allen die het moeilijk hebben. Uit zorgen of pijn, uit verdriet of gemis; uit spanningen, angst of teleurstelling. Door het toedoen van Covid is ons sociale leven behoorlijk ontwricht. Naast de online kerkdiensten hebben we besloten om alle kerkelijke activiteiten af te laten, hierdoor is het onderlinge contact geminimaliseerd. Van de mensen waarvan we weten die het moeilijk hebben nemen we telefonisch contact op. We willen u daarom vragen om ons te informeren als u iemand kent die aandacht nodig heeft. Verder wensen we iedereen Gods onmisbare Zegen, moed en nabijheid toe.

Medeleven. Op zondag 20 december jl. is in de leeftijd van 88 jaar in Zorgcentrum Avondlicht te Herwijnen overleden, dhr. Adriaan Mijdam. Van harte wensen wij mw. Mijdam-van Zanten, Kees en Aartje Mijdam, Hennie Mijdam, mw. Van Hemert-van Zanten, de klein- en achterkleinkinderen, alsook alle verdere familieleden, Gods Zegen en Nabijheid toe, van troost en kracht, in deze zo bewogen dagen, maar ook voor de komende tijd. Dat dhr. Mijdam mag rusten in Vrede.

Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag 19 januari a.s. inleveren via ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl

Tenslotte. Mede namens de Kerkenraad en mijn gezin, wens ik u en jullie allemaal van harte Gods Zegen toe voor het nieuwe jaar 2021! Ook een hartelijk woord van dank, mede namens mijn gezin, voor de goede en warme wensen die wij rondom Kerst en de Jaarwisseling mochten ontvangen, alsook voor de kerstattentie waarmee wij werden verrast! Hartelijk dank! Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

Ds. F.W. van IJsseldijk
Zonedauw 72
4007 VB Tiel
tel. 0344-608531
e-mail: ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
www.nhgtuil.nl