

Nr. 25-2020.

Kerkdiensten in Opijnen.

Zondag 20 december, 10.00 uur, mw. ds. M. de Goei-Jansma, Amersfoort.
4^e Advent.

Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie.

Vrijdag 25 december, 10.00 uur, mw. Esther Raatgever, Geldermalsen.
Kerst.

Thema van de dienst: Geef licht, het goede met elkaar delen.

Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie (Kinderen in de knel).

Zondag 27 december, 10.00 uur, ds. J. de Goei, Amersfoort.

Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie.

Donderdag 31 december, 19.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.

Gezamenlijke dienst met Tuil op Oudjaar.

Eindejaarscollecte aan de uitgang.

Zondag 3 januari, 10.00 uur, ds. F.W. van IJsseldijk.

Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie.

Zondag 10 januari, 10.00 uur, ds. J. de Goei, Amersfoort.

Uitgangscollecte voor Kerkvoogdij en Diaconie.

Bij de diensten. De Kerstzangdienst die oorspronkelijk stond gepland op de avond van zondag 20 december, komt helaas te vervallen! Hiervoor in de plaats zal er een ochtenddienst in onze kerk zijn, waarin mw. ds. De Goei-Jansma hoopt voor te gaan. In verband met veiligheid van de kerkgangers wordt er momenteel tijdens de diensten niet gezongen, maar worden de liederen via de geluidsinstallatie afgespeeld. Ondanks dat er maar een beperkt aantal kerkgangers een kerkdienst mogen bijwonen, zijn we via de online diensten via kerkdienstgemist.nl toch bij elkaar betrokken en dat geeft ons allemaal een warm gevoel. Van harte gezegende diensten toegewenst!

Van de Kerkenraad. Op de uitgegane brieven naar gemeenteleden die verkozen verklaard waren voor een ambt binnen onze Kerkenraad, hebben mw. Marije Bal-Dingemans, mw. Janny Stap-Overeem en dhr. Jan Herman Kraan geantwoord dat zij hun verkiezing aanvaardden. De Kerkenraad is hierover zeer verheugd en wenst Marije, Janny en Jan Herman van harte Gods Zegen toe op hun beslissing. Over de datum van hun bevestiging zult u t.z.t. nadere informatie ontvangen.

Hartelijk dank! Nu er door alle coronabelemmeringen heel weinig mogelijk is en velen verlangen naar licht, warmte en méér mogelijkheden, zijn we blij en dankbaar met alle tekenen en gebaren die bijdragen aan licht, warmte en gezelligheid. In dit kader géén grote kerstboom dit jaar in onze kerk, maar wel een mooie kleine boom en een lichtboom buiten, een prachtig advent stuk op de tafel en de sidetable en twee prachtige, in kerstsfeer opgemaakte vazen op de andere tafel in onze kerk. Nelda, Janny, Marco, Ties en Jan, heel hartelijk dank voor jullie enthousiaste inzet en medewerking hierbij!

Collecten en giften. Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72 69 10. BIC: RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat hartelijke dank!

Gift. Via een collectezak ontvingen wij een gift van € 25,- voor de Kerkvoogdij. Via mw. Nelda van Tuijl ontvingen wij € 10,- voor de Kerkvoogdij. Via dhr. Marco van Beek ontvingen wij € 50,- voor het Kerkenwerk. Via mw. Ineke Algera ontvingen wij in de maand november voor de bloemen 1x € 20,-, 3x € 10,- en 1x € 5,-. Hartelijk dank aan alle gevers!

Kerkbalans 2020. Nog niet iedereen heeft zijn/haar toezegging voor de Actie Kerkbalans 2020 voldaan. Daarom wil het College van Kerkrentmeesters u graag hieraan herinneren indien u de toezegging nog niet betaald heeft. Het zou mooi zijn als alle toegezegde bedragen voor het einde van dit kalenderjaar betaald zouden zijn. Uw toezegging kan overgemaakt worden naar IBAN NL26 RABO 03737 26910 t.n.v. CvK van de Hervormde Gemeente van Opijnen. Hartelijk dank voor uw medewerking !

Omzien naar elkaar. Wij leven mee met allen in ons midden die vreugde en blijdschap mogen kennen; die succes, herstel of opluchting mogen ervaren, of een bijzonder gevoel van dankbaarheid. Tegelijk leven wij mee met allen die het moeilijk hebben. Uit zorgen of pijn, uit verdriet of gemis; uit spanningen, angst of teleurstelling. Door het toedoen van Covid is ons sociale leven behoorlijk ontwricht. Naast de online kerkdiensten hebben we besloten om alle kerkelijke activiteiten af te lassen, hierdoor is het onderlinge contact geminimaliseerd. Van de mensen waarvan we weten die het moeilijk hebben nemen we telefonisch contact op. We willen u daarom vragen om ons te informeren als u iemand kent die aandacht nodig heeft. Verder wensen we iedereen Gods onmisbare Zegen, moed en nabijheid toe.

Verantwoording bloemengroet. In de maand november gingen de bloemen met hartelijke groeten en goede wensen op 4 november naar mw. Truus van Toorn, op 8 november naar dhr. Alfons Valkenburg en mw. Van Hemert uit de Gemeentestraat, op 15 november naar dhr. Edwin Stappershoef, op 22 november naar dhr. Maat en op 29 november naar dhr. Zwamborn uit de Prins W.A.-straat.

Boekentafel. Wanneer u kaarten of andere zaken wilt kopen, dan kunt u een afspraak maken met Mija van Elst (0418 - 65 23 51). Als u voor het nieuwe jaar een dagboek of kalender wilt hebben, dan dient u deze vooraf te bestellen. Tevens zijn vanaf november weer kerst- en nieuwjaarskaarten te koop.

Kopij. Kopij voor de eerstvolgende uitgave van De Kerk Roept kunt u vóór dinsdag 5 januari a.s. inleveren via ds.fwvanijseldijk@kpnmail.nl

Tenslotte, ter overweging.

Hoort gij de engelen zingen,

*een jong en machtig koor?
De hemelzangen dringen
tot in de diepte door.
Nu blijft de stem besloten
bij herders in hun dal,
straks zal hij zich vergroten,
dan luistert het heelal.*

*Nog is de glans verborgen,
verschuilt zich in een stal.
Hoe ver schijnt nog de morgen,
die eenmaal lichten zal.
Bedreigen donkre machten
het kind, dat God ons zendt,
wij moeten hunkrend wachten
tot Hij de tijden wendt.*

*Nu knielen herders, wijzen,
rondom de kribbe neer.
Straks zal Hem alles prijzen
als Heiland en als Heer.
Dan vallen alle volken
de Mensenzoon te voet,
dan komt Hij op de wolken,
in majesteit begroet.*

*Wat wij gelovend hopen
wordt eindelijk toch vervuld,
dan gaan de deuren open
en wordt het rijk onthuld.
God komt de Zoon verhogen,
Zijn scepter reikt zeer wijd.
Dan schouwen onze ogen
Zijn komst in heerlijkheid.*

Mede namens de Kerkenraad en mijn gezin, van harte Gezegende Kerstdagen en een goede Jaarwisseling toegewenst en Gods Zegen voor het nieuwe jaar 2021! Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

Ds. F.W. van IJsseldijk
Zonnedauw 72
4007 VB Tiel
tel. 0344-608531
e-mail: ds.fwvanijsseldijk@kpnmail.nl
www.nhgtuil.nl